



Geliefde broeders en zusters van wijk A en van de wijk Westerkerk,

Als wijkkerkenraden van onze beide wijkgemeenten schrijven wij u deze brief gezamenlijk. Wij hebben op 12 oktober ieder gesproken over de keuze tussen de Broederkerk, de Westerkerk en de Noorderkerk. Ook is nieuwbouw besproken. Als moderamina konden we daarna de besluiten van beide wijkkerkenraden samenvoegen tot één keuze voor een kerkgebouw. Deze eerste keuze is neergelegd bij de Algemene Kerkenraden en Stuurgroep. Het is een keuze onder voorwaarden. We weten nog niet of de Algemene Kerkenraden onze keuze en voorwaarden overnemen. Maar als dat gebeurt, zullen we stap voor stap, met visie en in gedeeld geloof naar de uitvoering ervan toewerken. Dit is daarom het moment dat we u in kennis stellen. We willen u allen graag betrekken in het vervolg.

Vanuit de visie dat we als wijkkerken samen kerk willen zijn in de wijk, en vervolgens vanuit de wijk voor geheel Kampen zijn wij van mening dat de Westerkerk daar het meest geschikte kerkgebouw bij kan worden. Over de argumenten en voorwaarden hieronder het volgende.

De argumenten die ons tot deze keuze brachten zijn deels zakelijk, deels een kwestie van visie. Als gezamenlijke wijkkerkenraden geloven we dat we in en vanuit 'groot-Brunnepe' één samenwerkende gemeente behoren te zijn, en dat we van daaruit kerk kunnen zijn voor heel Kampen. We willen dicht bij de mensen in de wijken zijn, en met u en hen inzetten op de missionaire en diaconale betekenis van de kerk als geheel. De keuze voor de Westerkerk als kerkgebouw ondersteunt de ontwikkeling van deze identiteit als wijkgemeente het beste. Daarbij voegt zich de zakelijke overweging dat de exploitatiekosten van de Broederkerk ongeveer het dubbele zijn van die van de Westerkerk. Deze argumenten voegden we bij de afwijzing van drie alternatieven. Het alternatief van het gebruik van de Broederkerk samen met wijk B is onacceptabel. Het alternatief van het gebruik van de Broederkerk met behoud van het Noorderlicht zal niet tot een vruchtbaar kerk-zijn in de wijk leiden. We achten de Noorderkerk als wijkkerkgebouw voor onze gezamenlijke wijkkerken niet geschikt.

Aan onze keuze hebben we voorwaarden verbonden:

Aanpassing, herstel of re-styling van de Westerkerk. Te denken valt hierbij onder andere aan

- de zitplaatsen (de banken worden niet door iedereen als comfortabel ervaren),
- het orgel (restauratierapport uit 2008)
- het bij de tijd brengen van de nevenruimten (sanitair, ict/media, keukenfaciliteiten etc.)

Bij het gezamenlijk in gebruik nemen van de Westerkerk gaan we uit van twee gedeelde principes. Het eerste is, dat we vanuit wederzijdse en gelijke verantwoordelijkheid een gezamenlijk beheer over dit ene kerkgebouw en bijbehorende vergaderruimtes voeren. Het tweede is, dat we tot eventuele aanpassingen aan kerkgebouw en vergaderruimtes uitsluitend in gezamenlijkheid en in gedeelde verantwoordelijkheid spreken en besluiten.

Wij beseffen dat deze keuze door de één begrepen zal worden, maar voor de ander pijnlijk of moeilijk acceptabel is. Wij geloven dat deze keuze ons allen veel biedt, maar veel van ons vraagt. Het loslaten van een kerkgebouw vraagt veel. Dat staat voorop. Het plaats geven aan een ander vraagt ook veel. Daarom kan deze gebouwenkeuze alleen met de steun van u allen tot opbouw van de gemeente van Christus leiden. En daar gaat het ons uitsluitend om. Uw kritiek, uw ideeën en uw geloof en zijn welkom, ja noodzakelijk om als gemeente van Jezus Christus onze weg te gaan, Zijn toekomst tegemoet. Daar bidden we voor en daar werken we als wijkkerkenraden aan, indachtig wat de eerste brief aan de Korintiërs zegt (1:10): *Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om allen eensgezind te zijn, om scheuringen te vermijden, om in uw denken en uw overtuiging volkomen één te zijn.* Een puur financiële afweging zou niet hebben volstaan. Op basis van een gezamenlijke visie en gedeeld geloof kan dat wel. Zoals de brief aan de Galaten (5:25) ons voorhoudt: *Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.* Wij leren hieruit dat we moeilijke keuzen kunnen maken als onze emoties, kritiek en bijval hun plek hebben binnen de roeping en het geloof van de gemeente. We hadden als wijkkerkenraden onlangs een gezamenlijke vergadering die ons geloof sterkte en de hoop voedde om in liefde gezamenlijk kerk te kunnen worden. We merkten dat Romeinen 12:10 ons raakte: *Houd van elkaar zoals broers en zussen van elkaar houden. Laat altijd zien dat je respect hebt voor de ander.* En ons hart opende zicht voor elkaar in het derde vers: *wees verstandig en bedenk goed dat er voor God maar één ding belangrijk is: dat je gelooft in Jezus Christus.* Een volgende stap zal zijn dat we dit vertalen in een aanpak van het samenwerkend gemeente zijn. Voortvarend en stap voor stap werken we aan die eenheid, visie en opbouw. Daar hoort ook deze kerkgebouwenkeuze bij. Daar willen we u allen bij betrekken, nu en in de komende tijd. U kunt altijd terecht bij uw wijkkerkenraad via uw scriba. Uw wijkpredikanten, ds.F. Verboom, ds.W. Dekker, ds.Th.van Staalduine en ds.P van Winden, staan geheel open voor gesprek over het bovenstaande. Samen met uw wijkouderling komen we tot een aanbod van gemeentegesprekken zodra de Algemene Kerkenraden besluiten onze keuze over te nemen.

Zondag 18 oktober 2015

Preses en scribae van en namens de Wijkkerkenraden van Wijk A en Westerkerk,

Wijk A

Hette Meijering, voorzitter
Jan Breet, scriba

Westerkerk

Etty Rens – Meijer, voorzitter
Rick Jager, scriba

Ds. Wilbert Dekker, tel. 3321611
dswldekker@gmail.com

Ds. Pieter van Winden (interim) tel. 0612171113
pieter@interimpredikant.nl

Ds. Feike Verboom, tel. 3327015
dsfverboom@gmail.com

Ds. Theo van Staalduine (tijdelijk voor pastoraat)
tel. 3326534 tjsvanstaalduine@home.nl

Jan Breet, tel. 3326346
scriba.a@hervormdkampen.nl

Rick Jager, tel. 3328191
rickjager@home.nl