

Zondag 10 oktober

Thema:

Liefde: Vrucht van de Geest



Westerkerk

PROTESTANTSE GEMEENTE KAMPEN

Westerplusdienst



Welkom

Mededelingen door de
ouderling van dienst



Zingen

Gezang 255: 1 en 2
(Liedboek 1973)

Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil'ge Geest, de Trooster,
de Drieëen'ge in zijn troon.

Halleluja, halleluja,
de Drieëen'ge in zijn troon!

Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.

Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.

Votum en groet





Zingen

Opwekking 167

Samen in de naam van Jezus

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.

Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.

't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.

Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!



Twee liederen van panfluit en orgel



Zingen

Joh. de Heer 180: 1 en 4

Jezus, Die mijn ziel bemint
's levens stormen loeien, Heer!
O, beveilig mij, Uw kind,
leg mij aan Uw boezem nêer.

Als de golven woedend slaan
tegen rotsen op en neer,
laat mij aan Uw zij dan staan,
tot de storm voorbij is, Heer.

Volheid van genade, Heer,
woont steeds in Uw priesterhart.
Stort de stroom des levens neer
in mijn ziel, neem weg mijn smart.

Gij zijt 's levens Heilfontein,
Gij geeft zondaars zaligheid;
was mij, Heer! En houd mij rein,
nu en tot in eeuwigheid.



Gebed om de opening van het Woord



Schriftlezing

1 Korinthe 13

1 Johannes 4: 7 - 13



Schriftlezing

1 Korinthe 13

¹Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal.²Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.

³Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.

⁴De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid.

⁵Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan,⁶ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid.⁷Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.
⁸De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan –

⁹want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt.

¹⁰Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen.

¹¹Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten.

¹²Nu kijken we nog in een wazige spiegel,
maar straks staan we oog in oog.

Nu is mijn kennen nog beperkt, maar
straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf
gekend ben.

¹³Ons resten geloof, hoop en liefde, deze
drie, maar de grootste daarvan is de liefde.



Schriftlezing

1 Johannes 4: 7 - 13

⁷Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. ⁸Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. ⁹En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven.

¹⁰Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.

¹¹Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben.

¹²Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. ¹³Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest.



Twee liederen van panfluit en orgel



Verkondiging

Liefde: Vrucht van de Geest



Zingen

Opwekking 400

Liefde was het

Liefde was het, onuitputt'lijk,
liefd' en goedheid, eind'loos groot.
Toen de Levensvorst op aarde
tot ons heil zijn bloed vergoot.

Komt, laat ons zijn liefde prijzen!
God geeft vreugd' en dankensstof.
Eenmaal zingen wij voor eeuwig
in de hemel zijnen lof.

Rijd als Heerser door de velden,
Jezus in uw grote kracht.
Niets, niets kan U tegenhouden,
zelfs de hel niet met haar macht.

Voor uw naam, zo groot en heerlijk
zinkt de vijand weg in 't niet.

Heel de schepping, Heer, zal beven,
als zij U, haar Koning, ziet.



Twee liederen van panfluit en orgel

Gebed



Collecte





De collectes zijn bestemd voor:

1^e collecte: Maatschappelijk diaconaal werk

2^e collecte: Kerk en Eredienst

3^e collecte: Zendingscommissie



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven





Slotlied

Gezang 257
(Liedboek 1973)

Halleluja, eeuwig dank en ere,
lof, aanbedding, wijsheid, kracht,
word' op aard' en in de hemel, Here,
voor uw liefd' U toegebracht!

Vader, sla ons steeds in liefde gade;
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade;
uw gemeenschap, Geest van God,
amen, zij ons eeuwig lot!

Zegen





Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven

