

Zondag 11 april  
Westerplusdienst



*Westerkerk*

PROTESTANTSE GEMEENTE KAMPEN

(dienst met beperkt publiek i.v.m. coronavirus)



Alemet zingt:

Toekomst vol van hoop  
&  
God is mijn Herder



# Toekomst vol van hoop

Wat een geweldige boodschap!  
Wij mogen weten dat God ons een toekomst  
vol van hoop bied.

Ook al zijn er nachten vol zorgen, ook al  
begrijpen wij niet wat U met ons van plan  
bent.

U blijft ons met liefde dragen, dat heeft u aan  
ons beloofd!

In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog,  
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,  
al begrijpen wij U niet,  
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.  
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken  
in de allerzwartste nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.  
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.



U bent God, de Allerhoogste,  
God van onbegrensde macht.  
Wij geloven en wij hopen  
op het einde van de nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.  
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.

U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.  
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.

U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.  
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.



# God is mijn Herder

God is mijn Herder!

Ik vertrouw op U en niemand anders.

Uw trouw en goedheid volgen mij.

Uw genade leid mij naar huis.

God is mijn Herder, die mij weidt;  
in groene velden vind ik rust.  
Hij gaat mij voor naar stille wateren.  
Zijn goedheid verkwikt mijn ziel.

Heer, ik vertrouw op U alleen.

Ik vertrouw, ik vertrouw op U.

Heer, ik vertrouw op U alleen.

Ik vertrouw, ik vertrouw op U.

Want uw trouw en goedheid volgen mij;  
Trouw en goedheid volgen mij;  
genade leidt mij naar huis.



Hij leidt mijn voeten in het spoor  
van recht en waarheid, tot zijn eer.

Hij zalft mijn hoofd en schenkt mijn beker vol;  
een feestmaal staat voor mij klaar.

Heer, ik vertrouw op U alleen.

Ik vertrouw, ik vertrouw op U.

Heer, ik vertrouw op U alleen.

Ik vertrouw, ik vertrouw op U.

Want uw trouw en goedheid volgen mij;  
Trouw en goedheid volgen mij;  
genade leidt mij naar huis.

Al moet ik door een donker dal,  
ook dan vrees ik de boze niet;  
want U bent bij mij en uw stok en staf  
vertroosten mij steeds opnieuw.

Heer, ik vertrouw op U alleen.

Ik vertrouw, ik vertrouw op U.

Heer, ik vertrouw op U alleen.

Ik vertrouw, ik vertrouw op U.

Want uw trouw en goedheid volgen mij;  
Trouw en goedheid volgen mij;  
genade leidt mij naar huis.

Heer, ik vertrouw op U alleen.

Ik vertrouw, ik vertrouw op U.

Heer, ik vertrouw op U alleen.

Ik vertrouw, ik vertrouw op U.

Want uw trouw en goedheid volgen mij;  
Trouw en goedheid volgen mij;  
genade leidt mij naar huis.



Want uw trouw en goedheid volgen mij;

Trouw en goedheid volgen mij;

genade leidt mij naar huis.

genade leidt mij naar huis.



Welkom

Mededelingen door de  
ouderling van dienst



Stil gebed

Votum en groet



# Geloofsbelijdenis

Gebed





Alemet zingt:

Here I am to worship  
&  
Purified



# Here I am to worship

Ik wil neerbuigen en U aanbidden.  
Want U bent zo waardig, zo geweldig en zo  
goed voor mij.

Light of the world

You stepped down into darkness

Opened my eyes, let me see



Beauty that made this heart adore You  
Hope of a life spent with You

Here I am to worship

Here I am to bow down

Here I am to say that You're my God

You're altogether lovely

Altogether worthy

Altogether wonderful to me

King of all days

Oh so highly exalted

Glorious in heaven above

Here I am to worship

Here I am to bow down

Here I am to say that You're my God

You're altogether lovely

Altogether worthy

Altogether wonderful to me

Well, I'll never know how much it cost

To see my sin upon that cross

Well, I'll never know how much it cost

To see my sin upon that cross

Well, I'll never know how much it cost

To see my sin upon that cross

Well, I'll never know how much it cost

To see my sin upon that cross



Call upon the name of the Lord  
And be saved

Well, I'll never know how much it cost

To see my sin upon that cross

Well, I'll never know how much it cost

To see my sin upon that cross

Well, I'll never know how much it cost

To see my sin upon that cross

Well, I'll never know how much it cost

To see my sin upon that cross



# Purified

Doorgrond mij en reinig mij met heilig vuur.

Ik geef de controle over in uw handen,  
vergeef mijn zonden en maak mij vrij.

U bent heilig.

Where the angels see

You are praised as You should be.

But how can I express  
My yearning for Your Holiness.  
May it be.

That i will open my heart  
Search me in the deepest part.  
And I will stand in cleansing fire,

By You, purified,  
By You I'm purified.



Savior of my soul

To your strength I yield control.

Purge me of my stain  
Sin will lose it's mortal reign.  
Make me free

And I will open my heart

Search me in the deepest part.

And I will stand in cleansing fire,

By You, purified,  
By You I'm purified.

You are Holy

You are Holy

Yes You are...

And i will open my heart  
Search me in the deepest part.  
And I will stand in cleansing fire,

By You, purified,  
By You I'm purified.

You are Holy  
You are Holy  
Yes You are...





# Schriftlezing

Johannes 20: 19-29

<sup>19</sup>Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden.

Jezus kwam in hun midden staan en zei:  
'Ik wens jullie vrede!'

<sup>20</sup>Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. `De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen.<sup>21</sup>Nog eens zei Jezus: 'Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.'

<sup>22</sup>Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: 'Ontvang de heilige Geest.

<sup>23</sup>Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.' <sup>24</sup>Een van de twaalf, Tomas (dat betekent 'tweeling'), was er niet bij toen Jezus kwam.

<sup>25</sup>Toen de andere leerlingen hem vertelden: 'Wij hebben de Heer gezien!' zei hij: 'Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.'

<sup>26</sup>Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij.

Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan.

‘Ik wens jullie vrede!’ zei hij,

<sup>27</sup>en daarna richtte hij zich tot Tomas:

‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn  
handen, en leg je hand in mijn zij.  
Wees niet langer ongelovig, maar geloof.

28Tomas antwoordde:

‘Mijn Heer, mijn God!’

29Jezus zei tegen hem:

‘Omdat je me gezien hebt, geloof je.

Gelukkig zijn zij die niet zien en toch  
gelooven.’





# Meditatie

<sup>28</sup>Tomas antwoordde:

‘Mijn Heer, mijn God!’

<sup>29</sup>Jezus zei tegen hem:

‘Omdat je me gezien hebt, geloof je.  
Gelukkig zijn zij die niet zien en toch  
gelooven.’



Alemet zingt:

Lied 913: 1, 2 en 3

Wat de toekomst brengen moge,  
mij geleidt des Heren hand;  
moedig sla ik dus de ogen  
naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen;  
Vader, wat Gij doet is goed!  
Leer mij slechts het heden dragen  
met een rustig, kalme moed!

Heer, ik wil uw liefde loven,  
al begrijpt mijn ziel U niet.  
Zalig hij, die durft geloven,  
ook wanneer het oog niet ziet.

Schijnen mij uw wegen duister,  
zie, ik vraag U niet: waarom?  
Eenmaal zie ik al uw luister,  
als ik in uw hemel kom!

Laat mij niet mijn lot beslissen:  
zo ik mocht ik durfde niet.  
Ach, hoe zou ik mij vergissen,  
als Gij mij de keuze liet!

Wil mij als een kind behandelen,  
dat alleen de weg niet vindt:  
neem mijn hand in uwe handen  
en geleid mij als een kind.





Alemet zingt:

There is a Redeemer  
&  
Pacem  
(Video)



# There is a Redeemer

Dank U vader dat U ons Uw Zoon gegeven  
hebt:

Jezus onze Verlosser!

Op een dag zullen wij Hem zien en Hem voor  
altijd dienen.

There is a redeemer  
Jesus, God's own Son  
Precious Lamb of God, Messiah  
Holy One

Jesus my redeemer

Name above all names

Precious Lamb of God, Messiah

Oh, for sinners slain

Thank you, oh my father  
For giving us Your Son  
And leaving Your Spirit  
'Til the work on Earth is done

When I stand in Glory

I will see His face

And there I'll serve my King forever

In that Holy Place

Thank you, oh my father  
For giving us Your Son  
And leaving Your Spirit  
'Til the work on Earth is done

There is a redeemer

Jesus, God's own Son

Precious Lamb of God, Messiah

Holy One



Thank you, oh my father  
For giving us Your Son  
And leaving Your Spirit  
'Til the work on Earth is done

And leaving Your Spirit

'Til the work on Earth is done



Alemet zingt:

Pacem  
(Video)



# Pacem

De schreeuw om vrede in een onrustige  
wereld is groot.

‘Schenk ons vrede’

Dat is wat we U vragen in dit lied.



Dankgebed



Collecte





# De collectes zijn bestemd voor:

1<sup>e</sup> collecte: Algemeen diaconaal werk

2<sup>e</sup> collecte: Kerk en Eredienst

3<sup>e</sup> collecte: Zendingscommissie

**GIVT**





# GIVT

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



Zegen





Alemet zingt:

Lied 416: 1

Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen  
met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.



# GIVT

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven

