

Zondag 14 februari



*Westerkerk*

PROTESTANTSE GEMEENTE KAMPEN

(dienst zonder publiek i.v.m. coronavirus)



Welkom

Mededelingen door de  
ouderling van dienst



Stil gebed

Votum en groet



# Zingen

Psalm 108: 1 en 2

Mijn hart is, Heer, in U gerust.  
Uw lof te zingen is mijn lust.  
Maak, harp en luit, de Here groot.  
Mijn lied begroet het morgenrood.

Ik breng mijn lof, o Heer, U toe  
onder de volken en ik doe  
in ieder land mijn psalm weerklinken,  
daar 'k hemelhoog uw trouw zie blinken.

Ja, hoger dan het hemels blauw  
is, Heer, uw goedheid en uw trouw.  
Verhef u, dat uw aangezicht  
de hemel met zijn glans verlicht.

Op aarde blinke uw heerlijkheid.  
Gord uw geliefden tot de strijd.  
Ten zege zij uw hand geheven,  
hoor mij, o Heer, wil antwoord geven.



# Geloofsbelijdenis





Gebed om een goede dienst



Zingen

Opwekking 60

Voor Uw liefde Heer Jezus dank U wel

Voor uw liefde, Heer Jezus, )  
dank U wel. ) 2x

Wij aanbidden U, Heer.

U komt toe alle lof en eer.

O, Heer, wij prijzen uw naam!

Voor uw woord van genade, )  
dank U wel. ) 2x

Heer, U maakte ons vrij.

In uw kracht overwinnen wij.

O, Heer, wij prijzen uw naam!

Wij aanbidden U, Jezus, )  
Zoon van God. ) 2x

Vul ons hart voor altijd,  
met uw liefde en heerlijkheid.  
O, Heer, wij prijzen uw naam!

U bent heilig, heilig,  
heilig Heer.

)

) 2x

Machtig God, zie ons staan,  
neem ons lied als een lofzang aan.

O, Heer, wij prijzen uw naam!

Maranatha, Heer Jezus, )  
kom terug. ) 2x

Wij verwachten U, Heer.

Hoor wij bidden: Kom haastig weer!

O, Heer, wij prijzen uw naam!





# Schriftlezing

Mattheüs 7: 15 - 21

<sup>15</sup>Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. <sup>16</sup>Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels? <sup>17</sup>Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een

slechte boom draagt slechte vruchten.

<sup>18</sup>Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan. <sup>19</sup>Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.

<sup>20</sup>Zo kunnen jullie hen dus aan hun

vruchten herkennen. <sup>21</sup>Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader.



# Schriftlezing

Galaten 5: 16 - 26

<sup>16</sup>Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. <sup>17</sup>Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. <sup>18</sup>Maar wanneer u

door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet.<sup>19</sup> Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid,<sup>20</sup> afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit,<sup>21</sup> afgunst, bras- en

slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. <sup>22</sup>Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid,



geloof, <sup>23</sup>zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. <sup>24</sup>Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. <sup>25</sup>Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen

die de Geest ons wijst. <sup>26</sup>Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen.



# Zingen

Lied 835: 1, 2 en 4

Jezus, ga ons voor  
deze wereld door,  
en U volgend op uw schreden  
gaan wij moedig met U mede.

Leid ons aan uw hand  
naar het vaderland.

Valt de weg ons lang,  
zijn wij klein en bang,  
sterk ons, Heer, om zonder klagen  
achter U ons kruis te dragen.

Waar Gij voor ons trad,  
is het rechte pad.

In de woestenij,  
Heer, blijf ons nabij  
met uw troost en met uw zegen  
tot aan 't eind van onze wegen.



Leid ons op uw tijd  
in uw heerlijkheid.



# Verkondiging

Thema: Vruchtdragen



# Zingen

Johan de Heer 57

Er komen stromen van zegen

Er komen stromen van zegen.  
Dat heeft Gods Woord ons beloofd;  
stromen, verkwikkend als regen,  
vloeien tot elk die gelooft.

Stromen van zegen,  
komen als plasregens neer.  
Nu vallen drupp'len reeds neder,  
zend ons die stromen, o Heer.

Er komen stromen van zegen,  
heerlijk, verkwikkend zal 't zijn:  
op de valleien en bergen  
zal er nieuw leven dan zijn.

Stromen van zegen,  
komen als plasregens neer.  
Nu vallen drupp'len reeds neder,  
zend ons die stromen, o Heer.

Er komen stromen van zegen,  
zend ons de heilstroom nu neer!  
Geef ons die grote verkwikking;  
geef z' ons voortdurend, o Heer!



Stromen van zegen,  
komen als plasregens neer.  
Nu vallen drupp'len reeds neder,  
zend ons die stromen, o Heer.



# Dankgebed en voorbeden

# Inzameling van de gaven





# De collectes zijn bestemd voor:

1<sup>e</sup> collecte: Gezin-school-kerkdienst

2<sup>e</sup> collecte: Kerk en Eredienst

3<sup>e</sup> collecte: Zendingscommissie

**GIVT**



# GIVT

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven





# Slotlied

Johan de Heer 34:

Dat ons loflied vrolijk rijze

Dat ons loflied vrolijk rijze,  
dat het klinge tot Uw eer.  
Dat der kind'ren mond U prijze  
voor Uw gunst en goedheid Heer.

Looft de Heer! Looft de Heer!

Halleluja! Halleluja!

Halleluja! Zingt Zijn eer!



Boven bidden, boven denken,  
hebt Gij aan ons welgedaan;  
neen, wij kunnen U niets schenken,  
neem ons staam'lend lied slechts aan.

Looft de Heer! Looft de Heer!

Halleluja! Halleluja!

Halleluja! Zingt Zijn eer!

De Eng'len en der zaal'gen koren  
prijzen U in 't hemelhof.

Ook naar kind'ren wilt Gij horen;  
uit hun mond bereidt G' U lof.

Looft de Heer! Looft de Heer!

Halleluja! Halleluja!

Halleluja! Zingt Zijn eer!

Zegen





# GIVT

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven

