

# Zondag 7 februari

Thema: verlangen naar God



*Westerkerk*

PROTESTANTSE GEMEENTE KAMPEN

(dienst zonder publiek i.v.m. coronavirus)



# Intochtslied

Lied 837: 1 en 4

Iedereen zoekt U, jong of oud,  
speurend langs allerlei wegen:  
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd –  
Meester, waar kom ik U tegen?

Eens vindt U ons, bij dag of nacht,  
moe van onszelf en zonder kracht,  
dorstend naar liefde en zegen.

Koning, uw rijk is zo nabij –  
open mijn ogen en oren!  
Onrustig is mijn hart in mij,  
totdat het nieuw wordt geboren.

Daarom zoekt U elk mensenkind.  
Zoek, herder, mij, opdat ik vind  
en steeds meer bij U zal horen.



Stil gebed

Votum en groet



Zingen

Psalm 42: 1



Evenals een moede hinde  
naar het klare water smacht,  
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,  
die ik ademloos verwacht.

Ja, ik zoek zijn aangezicht,  
God van leven, God van licht.  
Wanneer zal ik Hem weer loven,  
juichend staan in zijn voorhoven?



# Gebed om verlichting met de Heilige Geest



# Schriftlezing

## Psalm 63

<sup>1</sup>Een psalm van David, toen hij in de woestijn van Juda was.

<sup>2</sup>God, u bent mijn God, u zoek ik, naar u smacht mijn ziel, naar u hunkert mijn lichaam in een dor en dorstig land, zonder water.

<sup>3</sup>In het heiligdom heb ik u gezien, uw macht en majesteit aanschouwd.

<sup>4</sup>Uw liefde is meer dan het leven, mijn lippen zingen uw lof.

<sup>5</sup>U wil ik prijzen, mijn leven lang, roepend uw naam, de handen geheven.

<sup>6</sup>Dan wordt mijn ziel verzadigd met uw overvloed, jubel ligt op mijn lippen, mijn mond zal u loven.

<sup>7</sup>Liggend op mijn bed denk ik aan u, wakend in de nacht prevel ik uw naam.

<sup>8</sup>U bent altijd mijn hulp geweest, ik juichte in de schaduw van uw vleugels.

<sup>9</sup>Ik ben aan u gehecht, met heel mijn ziel, uw rechterhand houdt mij vast.

<sup>10</sup>Laat verzinken in de diepten der aarde wie mij naar het leven staan,

<sup>11</sup>laat ten prooi vallen aan de jakhalzen wie mij uitleveren aan het zwaard.

<sup>12</sup>Maar de koning zal zich verheugen in God, wie hem trouw zweert, prijst zich gelukkig – leugenaars wordt de mond gesnoerd.



Zingen

Psalm 63: 1



Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat,  
naar U Heer, strekt zich mijn verlangen.  
Mijn hart wil niets dan U ontvangen,  
die leven zijt en leven laat.

O Heer, mijn ziel en zinnen smachten  
en dorsten naar U in een land,  
waarop de zon verzenkend brandt, –  
schenk Gij mijn leven nieuwe krachten.

# Verkondiging





# Zingen

Psalm 63: 2 en 3

Eens zag ik in uw tempelhof  
U in uw glorie hoogverheven,  
wiens gunst mij meer is dan het leven,  
mijn lippen stamelden uw lof.

Mijn leven lang wil ik U prijzen,  
uw naam aanbidden, want Gij voedt  
mij met uw kracht, Gij schenkt mij moed.  
O Heer, ik wil U dank bewijzen.

Wanneer ik wakend in de nacht  
mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven,  
dan mag ik weer uw goedheid proeven;  
uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht.

Waar zich uw vleugels breed ontvouwden,  
zing ik mij van mijn zorgen vrij.  
Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij,  
door uw hand word ik vastgehouden.





# Belijdenis van ons geloof



# Zingen

Lied 864: 2

God heeft u uitverkoren  
en uw geloof gebouwd,  
Hij heeft een eed gezworen  
aan elk die Hem vertrouwt:

dat Hij hen zal omgeven  
met sterkte als een wal,  
dat Hij wie met Hem leven  
de zege schenken zal.



# Dankgebed en voorbeden

# Inzameling van de gaven





# De collectes zijn bestemd voor:

- 1<sup>e</sup> collecte: Kerk in actie, Bangladesh -  
Beter bestand tegen water
- 2<sup>e</sup> collecte: Kerk en Eredienst
- 3<sup>e</sup> collecte: coronacollecte t.b.v. CvK



**GIVT**



# GIVT

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven







# Zingen

Lied 245: 1

'k Wil U, o God, mijn dank betalen,  
U prijzen in mijn avondlied.  
Het zonlicht moge nederdalen,  
maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet.

Gij woud mij met uw gunst omringen,  
meer dan een vader zorgde Gij,  
Gij, milde bron van zegeningen:  
zulk een ontfermer waart Gij mij.

Zegen



Amen.



# Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven

