

Zondag 10 januari



*Westerkerk*

PROTESTANTSE GEMEENTE KAMPEN

(dienst zonder publiek i.v.m. coronavirus)



Welkom

Mededelingen door de  
ouderling van dienst



Stil gebed

Votum en groet



# Zingen

Psalm 25 : 2,6 en 10

Heere, maak mij uwe wegen  
door uw Woord en Geest bekend;  
leer mij, hoe die zijn gelegen  
en waarheen G' uw treden wendt;

leid mij in uw rechte leer,  
laat mij trouw uw wet betrachten,  
want Gij zijt mijn heil, o Heer,  
'k blijf U al den dag verwachten.

Wie heeft lust de Heer te vrezen,  
't allerhoogst en eeuwig goed?  
God zal zelf zijn leidsman wezen,  
leren hoe hij wandlen moet.

Wie het heil van Hem verwacht  
zal het ongestoord verwerven,  
en zijn zalig nageslacht  
zal 't gezegend aardrijk erven.



Mogen mij toch steeds behoeden  
vroomheid en waarachtigheid.

Hoopvol is het mij te moede,

U verwacht ik t' allen tijd.

Heere God van Israël,  
red uw volk in tegenspoeden !  
Toon uw goddelijk bestel,  
dat uw hand ons toch behoede !



# Aanvangstekst

## 1 Johannes 1:9

‘Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid..’

Gebed





# Schriftlezing

Leviticus 13: 1-8 & 45-46

<sup>1</sup>De HEER zei tegen Mozes en Aäron: <sup>2</sup> 'Als iemand een zwelling, uitslag of een lichte plek op zijn huid heeft die aan huidvraat doet denken, moet hij naar de priester worden gebracht, naar Aäron of een van diens nakomelingen,

<sup>3</sup>die de aandoening moet bekijken. Als de priester vaststelt dat het haar op de aangetaste plek wit geworden is en de plek diep in de huid ligt, is het huidvraat en moet de priester de persoon in kwestie onrein verklaren.



<sup>4</sup> Als de huid een lichte, witte plek vertoont die niet diep in de huid ligt en het haar niet wit geworden is, moet de priester de betreffende persoon zeven dagen afzonderen.

<sup>5</sup> Op de zevende dag onderzoekt de priester hem opnieuw. Als blijkt dat de plek zich niet heeft uitgebreid en de huid niet verder is aangetast, moet hij hem opnieuw zeven dagen afzonderen.

<sup>6</sup> Zeven dagen later onderzoekt de priester hem nogmaals, en als de plek dof geworden is en zich niet heeft uitgebreid, moet hij hem rein verklaren. Het is dan gewone uitslag. De persoon in kwestie moet zijn kleren wassen en is dan weer rein.

<sup>7</sup> Maar als hij na onderzoek door de priester rein verklaard is en de plek zich later toch uitbreidt, moet hij zich opnieuw aan de priester laten zien. <sup>8</sup> Als de priester vaststelt dat de plek zich inderdaad heeft uitgebreid, moet hij hem onrein verklaren. Dan is het huidvraat.

<sup>45</sup> Wie door huidvraat aangetast is, moet zijn kleren scheuren, zijn haar los laten hangen, baard en snor bedekken en “Onrein, onrein!” roepen. <sup>46</sup> Zo iemand blijft onrein zolang de aandoening duurt. Als onreine moet hij apart wonen en buiten het kamp verblijven.



# Schriftlezing

Lukas 17: 11-19

<sup>11</sup> Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. <sup>12</sup> Toen hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen hem tien mensen tegemoet die aan huidvraat leden; ze bleven op een afstand staan.

<sup>13</sup> Ze verhieven hun stem en riepen: 'Jezus, meester, heb medelijden met ons!' <sup>14</sup> Toen hij hen zag, zei hij tegen hen: 'Ga u aan de priesters laten zien.' Terwijl ze gingen werden ze gereinigd.



<sup>15</sup> Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem. <sup>16</sup> Hij viel neer aan Jezus' voeten om hem te danken. Het was een Samaritaan. <sup>17</sup> Toen zei Jezus: 'Zijn er niet tien gereinigd? Waar zijn de negen anderen?'

18 Wilde niemand anders terugkomen om  
God eer te bewijzen dan alleen deze  
vreemdeling?' 19 Hij zei tegen de  
Samaritaan: 'Sta op en ga. Uw geloof heeft  
u gered.'



# Zingen

Lied 727: 1, 2 en 4

Voor alle heiligen in de heerlijkheid

Die u beleden in hun aardse strijd,

Zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd!

Halleluja, Halleluja!

Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht;  
Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht;  
Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht.  
Halleluja, Halleluja!

Hun is de prijs, de lauwerkranen, de kroon,  
toch zijn wij één, zij zingend voor de troon,  
wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon.  
Halleluja, Halleluja!



# Verkondiging

‘Gereinigd’



# Zingen

Lied 834: 1 en 2



Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!  
God, laat mij voor uw aangezicht,  
geheel van U vervuld en rein,  
naar lijf en ziel herboren zijn.

Schep, God, een nieuwe geest in mij,  
een geest van licht, zo klaar als Gij;  
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt  
en ga de weg die U behaagt.



# Geloofsbelijdenis



# Zingen

Lied 834: 3

Wees Gij de zon van mijn bestaan,  
dan kan ik veilig verder gaan,  
tot ik U zie, o eeuwig Licht,  
van aangezicht tot aangezicht.

Dankgebed



# Inzameling van de gaven





# De collectes zijn bestemd voor:

1<sup>e</sup> collecte: Maatschappelijk Werk

2<sup>e</sup> collecte: Kerk en Eredienst

3<sup>e</sup> collecte: Zendingscommissie

**GIVT**



**Geef** *vandaag*  
**voor de kerk**  
*van morgen*

**16 januari t/m 30 januari**

**Geef eenvoudig via: [kerkbalans.pgkampen.nl](https://kerkbalans.pgkampen.nl)**

Actie  
**Kerkbalans**





# Zingen

Lied 705: 1,2 en 4

Ere zij aan God, de Vader  
ere zij aan God, de Zoon  
eer de Heilige Geest, de Trooster  
de Drie-enige in zijn troon

Halleluja, halleluja

de Drie-enige in zijn troon

Ere zij aan Hem wiens liefde  
ons van alle smet bevrijdt  
eer zij hem die ons gekroond heeft  
koningen in heerlijkheid

Halleluja, halleluja  
ere zij het Lam gewijd

Halleluja, lof, aanbedding  
brengen eng'len U ter eer  
heerlijkheid en kracht en machten  
legt uw schepping voor U neer

Halleluja, halleluja,  
lof zij U, der heren Heer



Zegen





# Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven

