

Zondag 3 januari



Westerkerk

PROTESTANTSE GEMEENTE KAMPEN

(dienst zonder publiek i.v.m. coronavirus)



Welkom

Mededelingen door de
ouderling van dienst



Zingen

Lied 913: 1 en 4

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen;

Vader, wat Gij doet is goed!

Leer mij slechts het heden dragen

met een rustig, kalme moed!

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.



Stil gebed

Votum en Groet



Zingen

Psalm 147: 1

Lof zij de Heer, goed is het leven
als 's Heren lof wordt aangeheven.

Lieflijk en recht te allen tijde
is 't onze God ons lied te wijden.

Hij bouwt de stad, door Hem verkoren,
het volk in ballingschap verloren
brengt Hij er samen, heelt hun wonden,
hoezeer hun harten zijn geschonden.



Gebed om verlichting met de Heilige Geest



Schriftlezing

Psalm 121 en 122

121 ¹Een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp?

²Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft. ³Hij zal je voet niet laten wankelen, hij zal niet sluimeren, je wachter. ⁴Nee, hij sluimert niet, hij slaapt niet, de wachter van Israël. ⁵De HEER is je

wachter, de HEER is de schaduw aan je rechterhand: ⁶overdag kan de zon je niet steken, bij nacht de maan je niet schaden. ⁷De HEER behoedt je voor alle kwaad, hij waakt over je leven, ⁸de HEER houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid.

122 ¹Een pelgrimslied van David. Verheugd was ik toen ik hoorde: 'Wij gaan naar het huis van de HEER,'²verheugd ben ik, nu onze voeten staan binnen je poorten, Jeruzalem. ³Jeruzalem, als een stad gebouwd, hecht en dicht opeen. ⁴Daar komen de stammen samen, de stammen

van de HEER, om Israëls plicht te vervullen,
te prijzen de naam van de HEER. ⁵Daar
zetelt het gerecht, daar troont het huis van
David. ⁶Vraag om vrede voor Jeruzalem
:‘Dat rust hebben wie van je houden,⁷dat
vrede heerst binnen je muren en rust in je
vesting.’ ⁸Om mijn verwanten en

vrienden zeg ik: 'Vrede zij in jou.' ⁹Om het
huis van de HEER, onze God, wens ik je al
het goede.



Zingen

Heer wees Gij mijn Gids: 1 en 2

Heer, wees mijn Gids op heel mijn levenspad,

Wees Gij mijn Gids.

Wijs mij de weg naar Sions gouden stad,

Wees Gij mijn Gids.

Blijf dicht mij bij, Ga stap voor stap mij voor,
Dan ben 'k gerust En veilig volg 'k Uw spoor.

'k Was vroeger blind en dwaalde van het pad,
Want 'k had geen Gids;
Ver dwaalde 'k af, totdat ik ernstig bad:
„Wees Gij mijn Gids”.

Hij heeft 't verhoord, 'k ben nu verheugd en blij,
Want Jezus kwam en nu is 't licht voor mij.



Verkondiging

Psalm 121 en 122



Zingen

Psalm 121: 1, 2 en 4

Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?

Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.

Mijn herder zal niet slapen.

Uw wankele voeten zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet:
uw wachter sluimert niet!

Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen,
Israëls wachter wezen.

De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.

Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.



Geloofsbelijdenis



Zingen

Psalm 67: 1

God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons 't gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht:

opdat hier op aarde / elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend',
zo, dat allerwegen / ieder volk de zegen
van uw heil erkent.



Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven





De collectes zijn bestemd voor:

1^e collecte: Moldavië

2^e collecte: Kerk en Eredienst

3^e collecte: CvK coronacollecte

GIVT



GIVT

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven





Zingen

Opwekking Lied 770: 1, 2, 3, en 4

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U, wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik Ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij;

Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet,
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn
naam.

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

Naam aller namen, aan U alle eer.

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer:
geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij;

Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Zegen





GIVT

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven

