

Zondag 15 november

Bevestiging van nieuwe ambtsdragers



Westerkerk

PROTESTANTSE GEMEENTE KAMPEN

(dienst met beperkt publiek i.v.m. coronavirus)



Welkom

Mededelingen door de
ouderling van dienst



Stil gebed

Votum en groet

Klein Gloria

Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.



Inleiding op de dienst en kindermoment



Zingen

Op Toonhoogte 553

Vertel het aan de mensen wie liefde heeft

Vertel het aan de mensen wie liefde heeft: Jezus!
Vertel het aan de mensen wie vrede geeft: Jezus!
Vertel het aan de mensen dat Jezus leeft.
Vertel het aan de mensen.

Want iedereen moet weten wie de liefde heeft: Jezus!
Want iedereen moet weten wie je vrede geeft: Jezus!
Want iedereen moet weten dat Jezus leeft.
Iedereen moet weten

Vertel het aan de mensen wie liefde heeft: Jezus!
Vertel het aan de mensen wie vrede geeft: Jezus!
Vertel het aan de mensen dat Jezus leeft.
Vertel het aan de mensen.

Gebed





Schriftlezing

Jesaja 49: 8-13

⁸Dit zegt de HEER:

In het uur van mijn genade geef ik je antwoord, op de dag van de redding zal ik je helpen. Ik zal je behoeden, ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen, om het land weer op te richten, om het verlaten erfgoed in eigendom terug te geven,

⁹om tegen gevangenen te zeggen: 'Ga in vrijheid!' en tegen wie in het duister verblijft: 'Kom tevoorschijn!' Langs wegen zullen zij weiden, op iedere kale heuvel vinden ze weidegrond.

¹⁰Ze zullen dorst noch honger lijden, de zinderende hitte zal hen niet kwellen en de zon zal hen niet steken,

want hij die zich over hen ontfermt,
zal hen leiden en hen naar
waterbronnen voeren. ¹¹Ik effen al
mijn bergen tot een weg, ik zal mijn
paden plaveien. ¹²Kijk! Zij daar komen
van ver, en kijk, zij uit het noorden, en
uit het westen, en zij uit het land van
Syene.

¹³Juich, hemel! Jubel, aarde! Bergen,
breek uit in gejuich! De HEER heeft
zijn volk getroost, hij heeft zich over
de armen ontfermd.



Zingen

Psalm 146: 3 en 4

Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,

God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.

Aan wie hongert geeft Hij spijsze,
aan verdrukten recht gericht.
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,

blinden geeft Hij het gezicht.
Hij geeft de gebukten moed
en heeft lief wie zijn wil doet.



Verkondiging

‘In dienst van God’

Jesaja 49:8



Zingen

Lied 362: 2

Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild

en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.



Afscheid van ambtsdrager

Remon Kwant

(ouderling-kerkrentmeester)



Onderwijzing:
Wat houdt het ambt in?



Gelofte van de nieuwe ambtsdragers

Christian Beekhof

(ouderling-kerkrentmeester)

Kasper Riezebos

(ouderling-kerkrentmeester)

Alize Velema-Hendriks

(Diaken)

Gerben Kwakkel

(Diaken)



Bevestiging van de nieuwe ambtsdragers



Gelofte van geheimhouding

Marian Kwakkel-Reijnders
(contactpersoon)

Berthina van der Kamp
(pastoraal werk in de Vijverhof)



Zingen

Lied 415: 1 en 2

Zegen hen, Algoede,
neem hen in uw hoede
en verhef uw aangezicht,
over hen, en geef hun licht.

Stort, op onze bede,
in hun hart uw vrede,
en vervul hen met de kracht,
van uw Geest, bij dag en nacht.



Pastorale afkondigingen

Geboren:

Arno Olivier Dalsem

6 november 2020





Dankgebed en voorbeden

Stil gebed

‘Onze Vader’ (gezamenlijk)

Inzameling van de gaven





De collectes zijn bestemd voor:

1^e collecte: Sprinkhanenplaag in Oost-Afrika en Zuid-Azië

2^e collecte: Kerk en Eredienst



GIVT

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven





Zingen

Lied 967: 5, 6 en 7

Geef geloof aan wie Gij zendt,
hoop en liefde, dat op 't eind
wat met tranen werd gezaaid
met gejuich mag zijn gemaaid.
Erbarm u, Heer.

Laat ons zo uw heerlijkheid
zien in deze donkere tijd,
opdat wij nu en voortaan
trouw U ter beschikking staan.
Erbarm u, Heer.

Alle eer en macht en kracht
worde, Heer, U toegebracht;
heel de mensheid stemme saam
in de drieklank van uw naam.
Erbarm u, Heer.

Zegen





Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven

