

Zondag 18 april



Westerkerk

PROTESTANTSE GEMEENTE KAMPEN

(dienst met beperkt publiek i.v.m. coronavirus)



Welkom

Mededelingen door de
ouderling van dienst



Stil gebed

Votum en groet

Klein Gloria

Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.



Zingen

Psalm 108: 1 en 2

Mijn hart is, Heer, in U gerust.
Uw lof te zingen is mijn lust.
Maak, harp en luit, de Here groot.
Mijn lied begroet het morgenrood.

Ik breng mijn lof, o Heer, U toe
onder de volken en ik doe
in ieder land mijn psalm weerklinken,
daar 'k hemelhoog uw trouw zie blinken.

Ja, hoger dan het hemels blauw
is, Heer, uw goedheid en uw trouw.
Verhef u, dat uw aangezicht
de hemel met zijn glans verlicht.

Op aarde blinke uw heerlijkheid.
Gord uw geliefden tot de strijd.
Ten zege zij uw hand geheven,
hoor mij, o Heer, wil antwoord geven.

Een leefregel



Kindermoment





Gebed om een goede dienst



Schriftlezing

Johannes 21: 1-14

¹Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het Meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. ²Bij het meer waren Simon Petrus en Tomas (dat betekent 'tweeling'), Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee andere leerlingen. ³Petrus zei: 'Ik ga

vissen.’ ‘Wij gaan met je mee,’ zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. ⁴Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever, al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. ⁵Hij riep: ‘Hebben jullie soms iets te eten?’ ‘Nee,’ antwoordden ze. ⁶‘Gooi het

net aan stuurboord uit,' riep Jezus, 'dan lukt het wel.' Ze wierpen het net uit en er zat zo veel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. ⁷De leerling van wie Jezus hield zei tegen Petrus: 'Het is de Heer!' Zodra Simon Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op – meer had hij niet

aan – en sprong in het water. ⁸De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer tweehonderd el. ⁹Toen ze aan land kwamen zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. ¹⁰Jezus zei: ‘Breng ook wat van

de vis die jullie net gevangen hebben.'

¹¹Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, welgeteld honderddrieënvijftig, en toch scheurde het niet. ¹²Jezus zei tegen hen: 'Kom, eet iets.' Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij

was, ze begrepen dat het de Heer was.

¹³Jezus nam het brood en gaf hun ervan, en hij gaf hun ook vis. ¹⁴Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan.



Zingen

Lied 644

Terwijl wij Hem bewenen,
omdat Hij van ons ging,
is Hij aan ons verschenen
in zijn verheerlijking.

Terwijl wij om Hem treuren,
toont Hij ons hand en voet.
Hij komt door dichte deuren,
Hij spreekt zijn vredegroet.

Terwijl wij van Hem spreken,
is Hij in onze kring
om ons het brood te breken
van zijn verkondiging.

Opdat wij zouden weten,
wat ons te hopen staat,
vraagt Hij ons om te eten:
een vis, een honingraat.

Hij is de Heer en koning,
die eeuwig bij ons is.
Zijn woorden zijn als honing,
zijn naam is als een vis.



Verkondiging

Johannes 21: 1-14



Zingen

Opwekking 462
Aan uw voeten Heer

Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats;
daarom kniel ik neer bij U.

Om bij U te zijn, is de grootste eer;
daarom buig ik mij voor U.

Ja, ik verkies nu om bij U te zijn
en om naar U te luist'ren.

In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,
kom ik nu tot U, o Heer.

Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats;
daarom kniel ik neer bij U.

Om bij U te zijn, is de grootste eer;
daarom buig ik mij voor U.

Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn,
hier in een plaats van aanbidding.

In geest en waarheid samen één te zijn,
in aanbidding voor U.

Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats;
daarom kniel ik neer bij U.

Om bij U te zijn, is de grootste eer;
daarom buig ik mij voor U.

Zoals een vader die zijn kind omarmt,
ja, zo omarmt U ook mij.

U bent een Vader die vertroost en beschermt
en ik kom tot rust bij U. (3x)



Pastorale afkondigingen

Wij gedenken:

Gerrigje Piederiet-Noordman

* 22 oktober 1922

† 15 april 2021



Wij gedenken:

Janna de Graaf-Wijnstra

* 15 mei 1929

† 16 april 2021



Wij gedenken:

Gerrigje Piederiet-Noordman

Janna de Graaf-Wijnstra



Dankgebed en voorbeden

Stil gebed

Onze Vader

Collecte





De collectes zijn bestemd voor:

1^e collecte: Algemeen diaconaal werk

2^e collecte: Kerk en Eredienst

3^e collecte: CvK - Coronacollecte

GIVT



GIVT

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven





Slotlied

Opwekking 520
Wees mijn verlangen

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,
leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht;
wakend of slapend, vervuld van uw licht.

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn vader en ik als uw kind
dat in uw armen geborgenheid vindt.

Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.

Wees als een burcht,
als een toren van kracht,
wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
bij U te wonen is als wat ik wens,
met als beloning dat ik op U lijk;
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
als ik daar kom in het licht van uw zon,

stralend van vreugde,)
getooid als een bruid,)
gaat mijn verlangen) 2x
nog meer naar U uit.)

Zegen





GIVT

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven

