

Zondag 21 maart



Westerkerk

PROTESTANTSE GEMEENTE KAMPEN

(dienst met beperkt publiek i.v.m. coronavirus)



Welkom

Mededelingen door de
ouderling van dienst



Stil gebed

Bemoediging en groet

Kindermoment





Zingen

Paasprojectlied

op de melodie 'Jezus is de goede Herder'

Jezus is de ware wijnstok,
blijf verbonden met je Heer
Jezus is de ware wijnstok,
jij draagt vruchten tot zijn eer.

In een wereld vol van vragen,
is Hij bij ons in de pijn,
heeft Hij alle schuld gedragen,
wil Hij Levenskoning zijn.

Jezus is de ware wijnstok,
blijf verbonden met je Heer
Jezus is de ware wijnstok,
jij draagt vruchten tot zijn eer.



Woord ten leven



Zingen

Lied 547: 1, 4 en 5

Met de boom des levens wegend op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Laten wij God loven, leven van het licht,
onze val te boven in een evenwicht,
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Want de aarde jaagt ons naar de diepte toe,
maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe.
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.



Gebed om de opening van het woord



Schriftlezing

Johannes 15: 1-8

¹ 'Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. ² Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. ³ Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb.

⁴ Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven.

⁵ Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.
Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij
veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je
niets doen.

⁶ Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. ⁷ Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

⁸ De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.



Zingen

Psalm 80: 4, 6 en 7

Gij hebt een wijnstok uitgegraven,
die, dank zij uw genadegaven,
gegroeid stond in Egypteland,

en hem naar Kanaän verplant.
Daar kwam hij eerst tot volle groei,
berg na berg dekkend met zijn bloei.

Zie van uw hoge hemel neder,
dat onze aanblik U verteder,
geef op uw eigen planting acht,

de zoon die Gij hebt grootgebracht,
brand hem niet weg in uw gericht,
as tot as voor uw aangezicht.

Dan zullen wij niet van U wijken,
uw naam zal op ons voorhoofd prijken,
uw naam is ons als uw gelaat;

een sterrenbeeld, een dageraad.
Laat lichten ons uw aanschijn, Heer,
doe ons opstaan en help ons weer.



Verkondiging

Jezus zegt: “Ik ben de ware Wijnstok”
(Johannes 15:1)



Zingen

Liedboek 1973

Gezang 78: 1, 3 en 4

Laat m' in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien,

of 'k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden,
'k blijf de Uw' altijd, blijf Gij de mijn'!
Uw liefde moet alom mij leiden,

uw leven moet mijn leven zijn,
uw licht moet schijnen in mijn huis
bij kruis naar kracht en kracht naar kruis.

Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,
dan wint mijn ziel door U in kracht!
Het werk in needrigheid begonnen,

wordt dan in heerlijkheid volbracht!
Wat in de windslen sliep, ontbot,
en komt in 't licht en rijpt voor God.



Pastorale afkondigingen

Wij gedenken:
Evert Dirk Kloosterman

* 29 augustus 1927

† 16 maart 2021





Dankgebed en voorbeden

Stil gebed

Onze Vader

Inzameling van de gaven





De collectes zijn bestemd voor:

1^e collecte: Kraamkliniek Hoop Guinee

2^e collecte: Kerk en Eredienst

3^e collecte: CvK: coronacollecte

GIVT



GIVT

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven





Slotlied

Lied 576a: 4

Houdt Gij mij in uw hoede,
Gij die uw schapen telt,
o bron van al het goede,
waar uit mijn leven welt.

Gij die mijn ziel wilt laven
met liefelijke spijs,
Gij overstelpt met gaven
tot in het paradijs.

Zegen





GIVT

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven

