

Zondag 25 april



Westerkerk

PROTESTANTSE GEMEENTE KAMPEN

(dienst met beperkt publiek i.v.m. coronavirus)



Welkom

Mededelingen door de
ouderling van dienst



Stil gebed
bemoediging en groet,
Klein Gloria



Ere zij de Vader en de Zoon en de
Heilige Geest, als in den beginne,
nu en immer en van eeuwigheid tot
eeuwigheid. Amen.

Kindermoment





Zingen

Opwekking voor kinderen 281

Petrus was een visser,
gewoon een mens als wij.
Op een dag kwam Jezus en die zei:
'kom en volg Mij'.

Jezus zei: Vertrouw op Mij,
Ik leer je hoe het moet.
Ik help jou bij alles wat je doet.
En Petrus zei:

'Ja, ja, ja, ik wil U volgen, Heer
en doendedededoendoendoen wat U mij zegt.
Ja, ja, ja, ik wil U volgen, Heer.
Elke dag een beetje meer.'

Petrus maakte fouten,
hij was een mens als wij.
Dan voelde hij zich schuldig:
'o, wat ben ik toch een ei.'

Jezus zei: 'Ik stierf voor jou
en ben weer opgestaan.

'k Vergeef jou wat jij hebt fout gedaan!'

En Petrus zei:

'Ja, ja, ja, ik wil U volgen, Heer
en doendedededoendoendoen wat U mij zegt.
Ja, ja, ja, ik wil U volgen, Heer.
Elke dag een beetje meer.'

Wat Petrus deed, geldt ook voor ons,
dus laten we nu zingen:
Jezus, ja, wij volgen U in alle, alle dingen!
Ja, ja, ja!

'Ja, ja, ja, ik wil U volgen, Heer
en doendedededoendoendoen wat U mij zegt.
Ja, ja, ja, ik wil U volgen, Heer.
Elke dag een beetje meer.'

(2x)

Elke dag een beetje meer.



Woord ten leven



Zingen

Psalm 25: 2 en 4

Here, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G' uw treden wendt;

leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.

God is goed, Hij is waarachtig
en gaat zijn getrouwen voor,
brengt, aan zijn verbond gedachtig,
zondaars in het rechte spoor.

Hij zal leiden 't zacht gemoed
in het effen recht des Heren:
wie Hem need'rig valt te voet,
zal van Hem zijn wegen leren.



Gebed om de opening van het woord



Schriftlezing

Johannes 21: 15-25

¹⁵ Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: 'Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?' Petrus antwoordde: 'Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.' Hij zei: 'Weid mijn lammeren.'

¹⁶ Nog eens vroeg hij: 'Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?' Hij antwoordde: 'Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.' Jezus zei: 'Hoed mijn schapen,'

17 en voor de derde maal vroeg hij hem: 'Simon, zoon van Johannes, houd je van me?' Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: 'Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.' Jezus zei: 'Weid mijn schapen.'

18 Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.'

19 Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij: 'Volg mij.'

²⁰ Toen Petrus zich omdraaide zag hij dat de leerling van wie Jezus hield hen volgde – de leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen wie het was die hem zou verraden.

21 Toen Petrus hem zag vroeg hij Jezus: 'En wat gebeurt er met hem, Heer?' 22 Maar Jezus antwoordde: 'Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom. Maar jij moet mij volgen.'

²³ Op grond van deze uitspraak hebben sommige broeders en zusters gedacht dat deze leerling niet zou sterven, maar Jezus had niet gezegd: 'Hij zal niet sterven,' maar: 'Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom.'

²⁴ Het is deze leerling die over dit alles getuigenis aflegt, en het ook heeft opgeschreven. Wij weten dat zijn getuigenis betrouwbaar is.

²⁵ Jezus heeft nog veel meer gedaan: als al zijn daden, een voor een, opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden.



Zingen

Lied 649: 1, 2, 6 en 7

O Heer, blijf toch niet vragen.
Gij weet dat ik U haat,
dat ik geen kruis wil dragen,

niet gaan waarheen Gij gaat.
O Heer, blijf toch niet vragen.

O Heer, heb mededogen.
Vraag toch niet weer. Gij weet
dat ik U steeds verloochen,

dat ik U steeds vergeet.
O Heer, heb mededogen.

Gij weet toch alles, Here.
Ik heb U lief. Gij weet:
liefde zal mij verteren,

zelfs als ik U vergeet.
Gij weet toch alles, Here.

O Heer, vraag altijd verder.
Uw liefde triomfeert.
Huurlingen worden herder.

Het offerlam regeert.
O Heer, vraag altijd verder.



Verkondiging

Johannes 21: 15-25





Zingen

Blijf in mij (Sela)

Kom je mee en volg je mij?

Ik roep je bij je naam

Zul je gaan waar ik je leid?

Ik maak je nieuw voortaan

Laat mijn diepe liefde zien
Laat zo zien dat jij mij dient
Laat mijn leven groeien
Diep in jou en blijf in mij

Laat je blinde mensen zien
en maak je slaven vrij?
Help je armen ongezien
en doe je dat voor mij?

Doe je vreemdelingen recht
zoals ik je heb gezegd?
Ik beantwoord hun gebed
in jou en jij in mij

Laat je achter wie je was
en leef je nu voor mij?
Want je wint je leven pas
als jij het vindt in mij

En mijn liefde spoort je aan
Om de wereld in te gaan
Dan raak ik de mensen aan
In jou en jij in mij

Heer, uw roepstem echoot door
U roept mij bij mijn naam
Leer mij volgen in uw spoor
en maak mij nieuw voortaan

Geef mij steeds opnieuw de moed
want mijn hart weet: U bent goed
Ik heb lief en leef en groei
in U en U in mij



Pastorale afkondigingen

Geboren:

*Ivan Robin
van der Sluis*





Dankgebed en voorbeden

Stil gebed

‘Onze Vader’

Collecte





De collectes zijn bestemd voor:

1^e collecte: Algemeen diaconaal werk

2^e collecte: Kerk en Eredienst

3^e collecte: Wijkkas

GIVT



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven





Slotlied

Lied 103C: 1

Loof de Koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen

en vergeven is uw schuld.

Loof de Koning, loof de Koning,

tot gij Hem ontmoeten zult.

Zegen







Zingen

Wilhelmus: 1 en 6

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.

Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.

Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven

