

Donderdag 31 december

Oudejaarsdag



*Westerkerk*

PROTESTANTSE GEMEENTE KAMPEN

(dienst zonder publiek i.v.m. coronavirus)



Welkom

Mededelingen door de  
ouderling van dienst



# Zingen

Psalm 90: 1

Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen  
de zekerheid van allen die U vrezen.

Geslachten gaan, geslachten zullen komen:  
wij zijn in uw ontferming opgenomen.

Wij mogen bouwen op de vaste grond  
van uw beloften en van uw verbond.



Stil gebed

Votum en groet



# Aanvangstekst

Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.

(Johannes 1: 14)



# Zingen

Psalm 61: 5, 3 en 1



Dan zal ik uw naam vereren, Here, Here,  
psalmen zingen dat het schalt!  
Dagelijks zal ik U geven heel mijn leven,  
door uw lichtglans overstraald.

Laat mij als een kleine vogel schuilen mogen  
waar G' uw vleug'len om mij slaat.  
Want gij weet wien ik mij wijdde, dat ik zeide:  
Heer, Gij zijt mijn toeverlaat!

O Here, verhoor mijn smeken. Haast bezweken  
roep ik, ver van U vandaan.

Sla toch acht op mijn gebeden, leid mijn schreden,  
dat ik tot U op kan gaan.

Gebed





# Schriftlezing

## Psalm 57: 1-12

<sup>1</sup>Voor de koorleider. Op de wijs van Verdelg niet. Van David, een stil gebed, toen hij voor Saul was gevlucht in een spelonk.

<sup>2</sup>Wees mij genadig, God, wees mij genadig, want bij u is mijn leven geborgen.

In de schaduw van uw vleugels zal ik  
schuilen, tot het doodsgevaar is  
geweken.

<sup>3</sup>Ik roep tot God, de Allerhoogste,  
tot God, die mij beschermt.

<sup>4</sup>Uit de hemel zal hij hulp sturen,  
wie mij bedreigt wordt smadelijk

verjaagd. *sela*

Ja, God stuurt mij zijn liefde en trouw.

<sup>5</sup>Tussen leeuwen moet ik liggen,  
tussen dieren die mensen verslinden,  
hun tanden zijn speren en pijlen,  
hun tong is een geslepen zwaard.

<sup>6</sup>Verhef u boven de hemelen, God,



laat uw glorie heel de aarde vervullen.

<sup>7</sup>Ze hadden een net op mijn weg  
gespannen, mijn voeten raakten erin  
verstrikt, ze hadden voor mij een kuil  
gegraven, maar vielen er zelf in. *sela*

<sup>8</sup>Mijn hart is gerust, o God,  
mijn hart is gerust,

ik wil voor u zingen en spelen.

<sup>9</sup>Ontwaak, mijn ziel, ontwaak  
met harp en lier,

ik wil het morgenrood wekken.

<sup>10</sup>U, Heer, zal ik loven onder de  
volken,

over u zingen voor alle naties.

<sup>11</sup>Hemelhoog is uw liefde,  
tot aan de wolken reikt uw trouw.

<sup>12</sup>Verhef u boven de hemelen, God,  
laat uw glorie heel de aarde vervullen.



# Zingen

Lied 801: 1, 2 en 3

Door de nacht van strijd en zorgen  
schrijdt de stoet der pelgrims voort,  
vol verlangen naar de morgen,  
waar de hemel hen verhoort.

Liederen zingend vol vertrouwen  
tot zij in het eeuwig licht  
in elk ander mens aanschouwen  
't lichten van Gods aangezicht.

Door de nacht leidt ons ten leven  
licht dat weerlicht overal,  
dat ons blinkend zal omgeven,  
als ons God ontvangen zal.

# Verkondiging







# Zingen

Lied 511: 1, 2, 3 en 4

Door goede machten trouw en stil omgeven,  
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,  
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,  
en met u ingaan in het nieuwe jaar.

In goede machten liefderijk geborgen  
verwachten wij getroost wat komen mag.  
God is met ons des avonds en des morgens,  
is zeker met ons elke nieuwe dag.

Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,  
drukt nog de last van 't leed dat ons beklemmt,  
o Heer, geef onze opgejaagde zielen  
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.

In goede machten liefderijk geborgen  
verwachten wij getroost wat komen mag.  
God is met ons des avonds en des morgens,  
is zeker met ons elke nieuwe dag.

En wilt Gij ons de bittere beker geven  
met leed gevuld tot aan de hoogste rand,  
dan nemen wij hem dankbaar zonder beven  
aan uit uw goede, uw geliefde hand.

In goede machten liefderijk geborgen  
verwachten wij getroost wat komen mag.  
God is met ons des avonds en des morgens,  
is zeker met ons elke nieuwe dag.

Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken  
om deze wereld en haar zonnenschijn,  
leer ons wat is geleden dan herdenken,  
geheel van U zal dan ons leven zijn.



In goede machten liefderijk geborgen  
verwachten wij getroost wat komen mag.  
God is met ons des avonds en des morgens,  
is zeker met ons elke nieuwe dag.

# Verkondiging





# Zingen

Lied 511: 5 en 6

Laat warm en stil de kaarsen branden heden,  
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,  
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.  
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.

In goede machten liefderijk geborgen  
verwachten wij getroost wat komen mag.  
God is met ons des avonds en des morgens,  
is zeker met ons elke nieuwe dag.

Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen,  
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet,  
laat ons dan allerwege horen stijgen  
tot lof van U het wereldwijde lied.

In goede machten liefderijk geborgen  
verwachten wij getroost wat komen mag.  
God is met ons des avonds en des morgens,  
is zeker met ons elke nieuwe dag.



# Geloofsbelijdenis





# Zingen

Lied 511: 7

In goede machten liefderijk geborgen  
verwachten wij getroost wat komen mag.  
God is met ons des avonds en des morgens,  
is zeker met ons elke nieuwe dag.

Dankgebed



# Inzameling van de gaven





De collectes zijn bestemd voor:

1<sup>e</sup> collecte: Algemeen Diaconaal Werk

2<sup>e</sup> collecte: Kerk en Eredienst

**GIVT**



# GIVT

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven





# Zingen

Lied 835: 1, 2 en 4

Jezus, ga ons voor  
deze wereld door,  
en U volgend op Uw schreden  
gaan wij moedig met U mede.



Leid ons aan Uw hand  
naar het vaderland.

Valt de weg ons lang,  
zijn wij klein en bang,  
sterk ons Heer om zonder klagen  
achter U ons kruis te dragen.

Waar Gij voor ons trad,  
is het rechte pad.

In de woestenis,  
Heer, blijf ons nabij  
met Uw troost en met Uw zegen  
tot aan 't eind van onze wegen.

Leid ons op Uw tijd  
in Uw heerlijkheid.

Zegen





# GIVT

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven

