

Zondag 7 maart



*Westerkerk*

PROTESTANTSE GEMEENTE KAMPEN

(dienst zonder publiek i.v.m. coronavirus)



Welkom

Mededelingen door de  
ouderling van dienst



Stil gebed

Bemoediging en groet

# Kindermoment





Zingen

Paasprojectlied

op de melodie 'Jezus is de goede Herder'

Jezus is de goede Herder,  
die ons hulp en voedsel geeft  
Jezus is de goede Herder,  
die alles voor jou over heeft.

In een wereld vol van vragen,  
is Hij bij ons in de pijn,  
heeft Hij alle schuld gedragen,  
wil Hij Levenskoning zijn.

Jezus is de goede Herder,  
die ons hulp en voedsel geeft  
Jezus is de goede Herder,  
die alles voor jou over heeft.





Woord ten leven



# Zingen

Lied 23c: 1, 2 en 5

Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,  
wijst mij een groene streek;  
daar rust ik aan een stille stroom –  
en niets dat mij ontbreekt.

Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,  
doet mij zijn wegen gaan,  
de paden van gerechtigheid,  
ter ere van zijn naam.

Uw trouw en goedheid volgen mij,  
uw liefde, dag aan dag;  
en wonen zal ik in Gods huis  
zo lang ik leven mag.



# Gebed om de opening van het Woord



# Schriftlezing

Johannes 10: 11-21

<sup>11</sup>Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.

<sup>12</sup>Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de



schapen uiteen; <sup>13</sup> de man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen.

<sup>14</sup>Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij,

<sup>15</sup>zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen.

<sup>16</sup>Maar ik heb ook nog andere schapen, die

niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder. <sup>17</sup>De Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen. <sup>18</sup>Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te

geven en om het weer terug te nemen – dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen.’<sup>19</sup> Opnieuw ontstond er verdeeldheid onder de Joden om wat hij zei.<sup>20</sup> Veel mensen zeiden: ‘Hij is bezeten, hij is gek. Waarom luisteren jullie nog naar hem?’<sup>21</sup> Maar anderen zeiden: ‘Dit zijn niet

de woorden van iemand die bezeten is, en een demon kan de ogen van blinden niet openen.'



Zingen

Mijn Herder

Sela

De Heer is mijn Herder,  
het ontbreekt mij aan niets.  
Hij omringt mij met zijn liefde.

De Heer is mijn Herder,  
het ontbreekt mij aan niets.  
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid.

Hij roept mijn naam; ik hoor zijn stem; Hij de mijne.  
Als ik dwaal, zoekt Hij mij op; brengt mij veilig thuis.  
Mijn Herder verzorgt al mijn wonden; heeft mij  
teder verbonden.  
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.



Hij gaat mij voor; ik volg zijn spoor; Hij zal leiden.  
Als ik val, geeft Hij mij kracht om weer op te staan.  
Mijn Herder beschermt heel mijn leven door het  
zijne te geven.  
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.

Al gaat mijn weg door een donker dal;  
ik weet dat Hij mij brengen zal naar een plaats  
waar ik eeuwig thuis zal zijn.



# Verkondiging

Jezus zegt: “Ik ben de Goede Herder”  
(Johannes 10: 11)



# Zingen

Gezang 181: 4, 5 en 6  
(Liedboek 1973 )

Hoe vreemd, dat voor de schapen zijner weide  
de Herder zelf ter slachtbank zich liet leiden,  
de Heer zich voor de schulden zijner knechten  
aan 't kruis liet hechten.

O wonderbare liefde, die ons denken  
te boven gaat, wat kan mijn liefd' U schenken,  
wat ooit bereiken de arbeid mijner dagen,  
dat U behage?

O liefde, voor dit offer van uw leven,  
wat kan ik, dan mijzelf ten offer geven,  
opdat ik nooit, hetzij ik leev' of sterve,  
uw liefde derve!



Dankgebed en voorbeden

Stil gebed

‘Onze Vader’



# Inzameling van de gaven





van noodhulp  
naar wederopbouw





# De collectes zijn bestemd voor:

1<sup>e</sup> collecte: GZB/IZB

2<sup>e</sup> collecte: Kerk en Eredienst

3<sup>e</sup> collecte: CvK: coronacollecte

**GIVT**



# GIVT

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven





# Slotlied

Lied 23b: 1, 2 en 5

De Heer is mijn herder!  
'k Heb al wat mij lust;  
Hij zal mij geleiden  
naar grazige weiden.

Hij voert mij al zachtkens  
aan wat'ren der rust.

De Heer is mijn herder!  
Hij waakt voor mijn ziel,  
Hij brengt mij op wegen  
van goedheid en zegen,



Hij schraagt m'als ik wankel,  
Hij draagt m'als ik viel.

De Heer is mijn herder!  
Hem blijf ik gewijd!  
'k Zal immer verkeren  
in 't huis mijnes Heren:

zo kroont met haar zegen  
zijn liefde m'altijd.

Zegen





# GIVT

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven

