

Zondag 3 januari



*Westerkerk*

PROTESTANTSE GEMEENTE KAMPEN

(dienst zonder publiek i.v.m. coronavirus)



Welkom

Mededelingen door de  
ouderling van dienst



Stil gebed

Votum en groet

Klein Gloria

Ere zij de Vader en de Zoon  
en de heilige Geest,  
als in den beginne, nu en immer  
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.  
Amen.



# Zingen

Psalm 121 : 1 en 3

Ik sla mijn ogen op en zie  
de hoge bergen aan,  
waar komt mijn hulp vandaan?

Mijn hulp is van mijn Here, die  
dit alles heeft geschapen.

Mijn herder zal niet slapen.

De Heer brengt al uw heil tot stand,  
des daags en in de nacht  
houdt Hij voor u de wacht.



Uw schaduw aan uw rechterhand:  
de zon zal u niet schaden,  
de maan doet niets ten kwade.



We lezen een leefregel

# Kindermoment





Gebed om een goede dienst



# Schriftlezing

Marcus 1: 1-11

<sup>1</sup> Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. <sup>2</sup> Het staat geschreven bij de profeet Jesaja: ‘Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen. <sup>3</sup> Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden!”’

<sup>4</sup> Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en de mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen. <sup>5</sup> Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan,

terwijl ze hun zonden beleden. <sup>6</sup> Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. <sup>7</sup> Hij verkondigde: 'Na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem te bukken en de



riemen van zijn sandalen los te maken.<sup>8</sup> Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de heilige Geest.’<sup>9</sup> In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen.<sup>10</sup> Op het moment dat hij uit het water

omhoogkwam, zag hij de hemel  
openscheuren en de Geest als een duif op  
zich neerdalen, <sup>11</sup> en er klonk een stem uit  
de hemel: 'Jij bent mijn geliefde Zoon, in  
jou vind ik vreugde.'



# Zingen

Lied 741: 1 en 2

Een engel roept de oude man,  
hij stokt, kan niet meer spreken.  
Elisabeth ontvangt, zij weet:  
Johannes zal hij heten.

Haar nicht Maria komt te hulp,  
met haar in heil eendrachtig;  
het kind springt op, wijst in haar schoot  
op Hij-die-redt waarachtig.

Johannes is zijn naam,  
Gods rijk kondigt hij aan,  
hij wijst een nieuw bestaan,  
een koppig godsgeschenk.

Een stem die roept in de woestijn:

Draag vruchten van bekering.

De wegbereider van Gods rijk,

de schare zoekt zijn lering.

Johannes wijst op wie daar komt,  
het Lam van God, je redder.  
'Ik doop met water, hij met vuur;  
ik minder, hij gaat verder'.



Johannes is zijn naam,  
Gods rijk kondigt hij aan,  
hij wijst een nieuw bestaan,  
een koppig godsgeschenk.



# Verkondiging

Marcus 1: 1-11



# Zingen

Lied 1008: 1, 2 en 3

Rechter in het licht verheven,  
koning in uw majesteit,  
louter ons geringe leven,

scheld ons onze schulden kwijt,  
laat uw vleugelen ons omgeven,  
troost ons met uw tederheid.

Hoor de bittere gebeden  
om de vrede die niet daagt.  
Zie hoe diep er wordt geleden,

hoe het kwaad de ziel belaagt.

Zie uw mensheid hier beneden,

wat zij lijdt en duldt en draagt.

Houd wat Gij hebt ondernomen,  
klief het duister met uw zwaard.  
Kroon de menselijke dromen



met uw koninkrijk op aard.

Laat de vrede eindelijk komen,

die uw hart voor ons bewaart.



Dankgebed en voorbeden

Stil gebed

‘Onze Vader’

# Inzameling van de gaven





# De collectes zijn bestemd voor:

1<sup>e</sup> collecte: Moldavië

2<sup>e</sup> collecte: Kerk en Eredienst

3<sup>e</sup> collecte: CvK coronacollecte

**GIVT**



# Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven





# Zingen

Lied 912: 1, 2 en 5

Neem mijn leven, laat het, Heer,  
toegewijd zijn aan uw eer.

Maak mijn uren en mijn tijd  
tot uw lof en dienst bereid.

Neem mijn handen, maak ze sterk,  
trouw en vaardig tot uw werk.

Maak dat ik mijn voeten zet  
op de wegen van uw wet.



Neem mijn wil en maak hem vrij,  
dat hij U geheiligd zij.

Maak mijn hart tot uwe troon,  
dat uw heilige Geest er woon'.

Zegen





# Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven

