

Zondag 6 december

Tweede adventszondag



*Westerkerk*

PROTESTANTSE GEMEENTE KAMPEN

(dienst met beperkt publiek i.v.m. coronavirus)



Welkom

Mededelingen door de  
ouderling van dienst



# Aanstekken van de tweede adventskaars

(Video)





Stil gebed

Votum en groet



# Inleiding op dienst en kindermoment



# Zingen

Projectlied

*melodie: Opwekking 240,  
Hosanna, hosanna de Koning komt*

Een spiegel van liefde in Nazaret,  
waar Gabriël tegen Maria zei:  
'jij zult straks de moeder van Jezus zijn'.  
Toen heeft Gód op haar dienstbaarheid gelet.



refrein:

Gods eng'len vertellen blij:

'Hij ziet toekomst, ook in jou'.

Die boodschap, dat weten wij,  
weerspiegelt Gods grote trouw.

Gebed





# Schriftlezing

Zacharia 1: 13-17

<sup>13</sup>Daarop antwoordde de HEER de engel die met mij sprak met troostende en bemoedigende woorden,<sup>14</sup> en de engel droeg mij op te verkondigen: 'Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Brandend van liefde neem ik het op voor Jeruzalem en Sion,<sup>15</sup> en ziedend van woede

ben ik op de zelfgenoegzame volken. Ik had mijn toorn immers al weer laten varen, maar zij hebben mijn volk steeds harder aangepakt.<sup>16</sup> Daarom – zegt de HEER – keer ik vol erbarmen terug naar Jeruzalem. Mijn huis zal er worden herbouwd – spreekt de HEER van de

hemelse machten – en met het meetlint in de hand zal een begin worden gemaakt met de wederopbouw van de stad.’<sup>17</sup> Verder moest ik verkondigen: ‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Opnieuw zullen mijn steden overvloeien van voorspoed, opnieuw zal de HEER Sion

troosten, opnieuw zal hij Jeruzalem  
uitverkiesen.'



# Schriftlezing

Lukas 1: 26-38



<sup>26</sup>In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea,<sup>27</sup> naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria.<sup>28</sup> Gabriël ging haar huis binnen en zei: 'Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.'<sup>29</sup> Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en

vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had.<sup>30</sup> Maar de engel zei tegen haar: 'Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken.<sup>31</sup> Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen.<sup>32</sup> Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader

David geven.<sup>33</sup>Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’<sup>34</sup>Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’<sup>35</sup>De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw

bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God.<sup>36</sup> Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap,<sup>37</sup> want voor God is niets onmogelijk.<sup>38</sup> Maria zei: 'De Heer wil ik dienen: laat er met mij

gebeuren wat u hebt gezegd.' Daarna liet  
de engel haar weer alleen.



Zingen

lied 443

De engel Gabriel komt aangesneld,  
de vleugels sneeuw, de ogen vurig fel.  
Gegroet, zegt hij, Maria, meisje zo gewoon,  
hoogst uitverkoren vrouwe.

Gloria

Jouw moederschap een zegen, weet dat wel,  
jouw zoon, zo langverwacht, Emmanuel,  
en alle mensen danken jou de eeuwen door;  
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria.



Verwonderd kijkt Maria, heft haar hoofd,  
en zegt: voor mij is goed wat God belooft.  
Mijn ziel zingt hoog de Heer en prijst zijn grote naam:  
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria.

Emmanuel, de redder, bracht zij voort  
in Betlehem, die kerstnacht naar Gods woord  
voor allen die geloven zal zij altijd zijn  
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria.



# Verkondiging

“Een spiegel van liefde in Nazaret”



Zingen

Lied 442

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.

Verlos mij van mijn bange pijn!

Zie, heel mijn hart staat voor U open

en wil, o Heer, uw tempel zijn.

O Gij, wien aarde en hemel zingen,  
verkwik mij met uw heilige gloed.

Kom met uw zachte glans doordringen,  
o zon van liefde, mijn gemoed!

Vervul, o Heiland, het verlangen,  
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!  
Ik wil in ootmoed U ontvangen,  
mijn ziel en zinnen zijn bereid.

Blijf in uw liefde mij bewaren,  
waar om mij heen de wereld woedt.  
O, mocht ik uwe troost ervaren:  
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!





Dankgebed, voorbeden,  
stil gebed en 'Onze Vader'

# Inzameling van de gaven





# De collectes zijn bestemd voor:

1<sup>e</sup> collecte: Algemeen diaconaal werk

2<sup>e</sup> collecte: Kerk en Eredienst

**GIVT**



# GIVT

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven





Zingen

Psalm 149: 3

De Heer gedenkt in gunst de zijnen.

Hij kroont de zwakken en de kleinen.

Hij kent de stillen in den lande,

het heil is nu ophanden.

Wees verheugd, die de Heer verbeidt,  
nu Hij komt en u zelf bevrijdt.

Prijs dan zijn naam bij dag en nacht  
en roem zijn grote macht.

Zegen







# Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven

