

Zondag 9 augustus

ZomerAvondZangdienst



Westerkerk

PROTESTANTSE GEMEENTE KAMPEN

(dienst met beperkt publiek i.v.m. coronavirus)



Zingen

Psalm 145: 1 en 3

O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal,
ik wil uw naam verheffen boven al.
Van dag tot dag roem ik uw majesteit,
ik zegen U voor eeuwig en altijd.

Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen,
groot is zijn naam, zijn ondoorgrondelijk wezen.
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden,
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade.

Genadig en barmhartig is de Heer,
lankmoedig en vol goedheid altijd weer.
Hij toont zijn gunst aan alles wat Hij schiep,
al wat Hij uit de schoot der aarde riep.

U loven, Heer, de werken van uw handen,
de hemelen, de zeeën en de landen.

U zegenen, o Heer, uw hartsbeminden
die elke dag uw goedheid ondervinden.



Welkom

Mededelingen door de
ouderling van dienst



Stil gebed

Bemoediging en groet



Zingen

ELB 343

Heer onze God, hoe heerlijk is Uw naam

Heer, onze God,
hoe heerlijk is uw naam,
die U ons noemt
door sterren, zon en maan.

Hemel en aarde
spreken wijd en zijd,
tonen het wonder
van uw heerlijkheid.

Heer, onze God,
die aard' en hemel schiep,
zeeën en land
met macht te voorschijn riep.

Wat zijn wij, mensen,
dat U aan ons denkt
en ons uw heerlijkheid
en luister schenkt?

U komt ons, Heer,
in Christus tegemoet.
U geeft ons, Heer,
verlossing door zijn bloed.

U roept ons, mensen,
in uw heerlijkheid:
leven om Jezus' wil
in eeuwigheid!

Daarom zal, Heer,
ons lied een loflied zijn,
dat in ons zingt
met eindeloos refrein.

Prijzend uw liefde,
heffen wij het aan:
Heer, onze God,
hoe heerlijk is uw naam!



Zingen

ELB 226

Heer ik kom tot U, neem mijn hart verander
mij

Heer ik kom tot U;
neem mijn hart, verander mij,
als ik U ontmoet
vind ik rust bij U.

Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde.

Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.

Houd mij vast,
heel dichtbij uw hart.

Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend;
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

Heer, kom dichterbij
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen,
diep in mij.

En Heer, leer mij uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde.

Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.

Houd mij vast,
heel dichtbij uw hart.

Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend;
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.

Houd mij vast,
heel dichtbij uw hart.

Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend;
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

Gebed





Schriftlezing

Psalm 139: 1-12

¹Voor de koorleider. Van David, een psalm.

HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,

²u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten.

³Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, met al mijn wegen bent u vertrouwd.

⁴Geen woord ligt op mijn tong, of u, HEER, kent het ten volle.

⁵U omsluit mij, van achter en van voren, u legt uw hand op mij.

⁶Wonderlijk zoals u mij kent, het gaat mijn begrip te boven.

⁷Hoe zou ik aan uw aandacht
ontsnappen, hoe aan uw blikken
ontkomen?

⁸Klom ik op naar de hemel – u tref ik
daar aan, lag ik neer in het dodenrijk –
u bent daar.

⁹Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee,

¹⁰ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden.

¹¹Al zei ik: 'Laat het duister mij opslokken, het licht om mij heen veranderen in nacht,'

¹²ook dan zou het duister voor u niet donker zijn –

de nacht zou oplichten als de dag,
het duister helder zijn als het licht.



Zingen

ELB 376: 1 en 2

Abba Vader

Abba, Vader, U alleen,

U behoort ik toe.

U alleen doorgrondt mijn hart,

U behoort het toe.

Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts voor u alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen.

Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.



Overdenking

Leven met aandacht



Zingen

ELB 308

Doorgrond mijn hart en ken mijn weg o Heer

Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer.
Beproef me en zie wat niet is tot uw eer.
Is soms de weg die 'k ga niet goed voor mij:
leid me op de eeuw'gen weg, Heer, maak mij vrij!

O, Heer, heb dank, 'k mag toch de uwe zijn.
Uw dierbaar bloed wast mij van zonden rein.
Doopt mij met vuur, opdat 'k mij niet meer schaam:
'k Wil leven Heer, tot eer van uwe Naam.

Zie Heer, hier ben ik; maak mij een vat voor U;
Woon in mijn hart, vernieuw het, doe het nu!
Verbreek mijn wil,
maak me' ook van hoogmoed vrij;
'k Wil in U blijven, Heer, blijf Gij in mij.

O, heil'ge Geest, kom tot uw heerschappij.
Schenk een herleving en begin bij mij.
Zegen Uw volk, maak 't als een bruid bereid,
wachtend op Jezus' komst in heerlijkheid.

Dankgebed



Inzameling van de gaven





De collectes zijn bestemd voor:

1^e collecte:

Maatschappelijk Diaconaal werk

2^e collecte:

Kerk en Eredienst



GIVT

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven





Zingen

Lied 418: 1, 2 en 3

God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.

Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en gewezen.

Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.

Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –
vruchtbaar in de Heer.

Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,

zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.

Zegen



Amen, Amen, Amen



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven

