

Zondag 29 november

Thema:

U schijnt als sterren aan de hemel te  
midden van een verdorven en ontaarde  
generatie.



*Westerkerk*

PROTESTANTSE GEMEENTE KAMPEN



Welkom

Mededelingen door de  
ouderling van dienst



Zang

Psalm 27: 1, 2 en 7

Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!  
Waar is het duister dat mij onheil baart?  
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,  
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!

Of zich de boosheid tegen mij verbindt  
en op mij loert opdat zij mij verslindt,  
ik ken geen angst voor nood en overval:  
het is de Heer die mij behouden zal!

Een ding slechts kan ik van den Heer verlangen,  
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geev'  
Hem dagelijks te loven met gezangen,  
te wonen in zijn huis zo lang ik leef!

Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog.  
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog,  
aanschouwende hoe schoon en zuiver is  
zijn licht, verlichtende de duisternis.

O als ik niet met opgeheven hoofde  
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!  
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,  
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!



Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!

Hij is getrouw, de bron van alle goed!

Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt,

wacht op den Heer en houd u onversaagd.



Stil gebed

Bemoediging en groet



# Geloofsbelijdenis



# Gebed om de verlichting met de Heilige Geest



# Schriftlezing

Filippenzen 2:12-18

<sup>12</sup>Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer nu ik niet bij u ben. Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God,

<sup>13</sup>want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt.

<sup>14</sup>Doe alles zonder morren en tegenspreken,<sup>15</sup> opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel.

<sup>16</sup>Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt.

Dan kan ik op de dag van Christus trots zijn omdat ik me niet voor niets heb ingespannen en afgemat.

<sup>17</sup>Ook al zou mijn bloed als een offer worden uitgegoten, samen met het offer dat u brengt door de dienst van uw geloof, toch ben ik vol vreugde, samen met u allen.<sup>18</sup>Wees dus ook vol vreugde, samen met mij.





Zang

Lied 726: 1, 4 en 5

Hoor een heilig koor van stemmen,  
staande aan de glazen zee,  
halleluja, halleluja,  
God zij glorie, zingen zij.

Menigten die geen kan tellen,  
als de sterren in hun glans,  
psalmen zingend, palmen dragend,  
in de hemel is een dans.

Ja, zij hebben overwonnen  
met uw kruis als hun banier,  
volgend U in uw verzoening,  
door de diepe doodsrivier.

Met uw lijden medelijdend,  
medestervend in uw dood,  
vonden zij het eeuwig leven  
en hun loon bij U is groot.

Nu omstraalt hen licht des hemels  
en de levensbron ontspringt  
waar zij juichen U ter ere  
waar hun koor uw glorie zingt.

Vrede is hun deel voor immer,  
liefde is hun eeuwig recht,  
alle waarheid zal het winnen  
en het blinkt van uw gezicht.



# Overdenking

U schijnt als sterren aan de hemel te  
midden van een verdorven en  
ontaarde generatie.





Zang

Opwekking 334

(Heer uw licht en liefde schijnen)

Heer, uw licht en uw liefde schijnen  
waar U bent zal de nacht verdwijnen.  
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.  
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.  
Schijn in mij, schijn door mij.

Kom, Jezus kom,

vul dit land met uw heerlijkheid.

Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier, laat uw heil  
heel de aard' vervullen.  
Spreek, Heer, uw woord:  
dat het licht overwint.

Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.  
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.  
Door het bloed mag ik U toebehoren.  
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.  
Schijn in mij, schijn door mij.

Kom, Jezus kom,

vul dit land met uw heerlijkheid.

Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier, laat uw heil  
heel de aard' vervullen.  
Spreek, Heer, uw woord:  
dat het licht overwint.

Staan wij oog in oog met U Heer.

Daalt uw stralende licht op ons neer.

Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.

U volmaakt wie volkomen zich geven.

Schijn in mij, schijn door mij.



Kom, Jezus kom,  
vul dit land met uw heerlijkheid.  
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier, laat uw heil  
heel de aard' vervullen.  
Spreek, Heer, uw woord:  
dat het licht overwint.

Dankgebed



# Inzameling van de gaven





# De collectes zijn bestemd voor:

1<sup>e</sup> collecte: Diaconie collecte Open Doors

2<sup>e</sup> collecte: Kerk en Eredienst

3<sup>e</sup> collecte: Wijkkas

**GIVT**



# Zang

Opwekking 346: 1, 2, 4 en 5  
(Maak ons tot een stralend licht)

Maak ons tot een stralend licht voor de volken,  
een stralend licht voor de mensen om ons heen.  
Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft.  
Laat het schijnen door ons heen.

Maak ons tot een woord van hoop voor de volken,  
een levend woord voor de mensen om ons heen.  
Tot de wereld weet dat U verlossing geeft.  
Uw genade door ons heen.



Maak ons tot een vrolijk lied voor de volken,  
een lied van dank voor de mensen om ons heen.  
Tot de wereld zingt voor degeen die eeuwig leeft.  
Laat het klinken door ons heen.

En bouw uw koninkrijk in de volken,  
uw wil geschied' in de mensen om ons heen,  
Tot de wereld weet dat Jezus Christus heerst.

Bouw uw koninkrijk in ons.

Bouw uw koninkrijk op aard'!

Zegen





# Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven

