

Zondag 4 oktober

Thema: Israëlzondag.



*Westerkerk*

PROTESTANTSE GEMEENTE KAMPEN

(dienst zonder publiek i.v.m. coronavirus)



# Welkom

Mededelingen door de  
ouderling van dienst



# Stil gebed

## Votum en groet

(staande)



Zang

Psalm 146: 1 en 3

Zing, mijn ziel, voor God uw Here,  
zing die u het leven geeft.

Zing, mijn ziel, uw God ter ere,  
zing voor Hem zolang gij leeft.

Ziel, gij zijt geboren tot  
zingen voor de Heer uw God.

Heil wien Jakobs God wil bijstaan,  
heil die God ter hulpe riep.

Want zijn heil zal niet voorbijgaan,  
God is trouw aan wat Hij schiep.

Wat in hemel, zee of aard  
woont, is in zijn hand bewaard.





# Geloofsbelijdenis



Gebed om een goede dienst



# Schriftlezing

Mattheüs 2 : 13 - 18

<sup>13</sup>Kort nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer.

Hij zei: 'Sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen.'

<sup>14</sup>Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte.

<sup>15</sup>Daar bleef hij tot de dood van Herodes, en zo ging in vervulling wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: 'Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.'

<sup>16</sup>Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad, en afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in Betlehem en de wijde omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger om te brengen.

<sup>17</sup>Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia:

<sup>18</sup>‘Er klonk een stem in Rama, luid wenend en klagend. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet worden getroost, want ze zijn er niet meer.’



Zang

Lied 512: 1, 2 en 3



O Jezus, hoe vertrouwd en goed  
klinkt mij uw naam in 't oor,  
uw naam die mij geloven doet:  
Gij gaat mij reddend voor;

Uw naam die onze wonden heelt  
en ons met manna spijst,  
die onze dood en zonde deelt  
en onze vrees verdrijft.

Mijn herder en mijn held, mijn vriend,  
mijn koning en profeet,  
mijn priester die mijn schuld ontbindt,  
mijn weg waarop ik treed;

Preek





# Zang

ELB 194: 1, 2, 3 en 4

(Er is een stad voor vriend en vreemde)

Er is een stad voor vriend en vreemde  
diep in het bloemendal,  
er is een mens die roept om vrede,  
die mens roept overal.

Jeroesjalajiem, stad van God,  
wees voor de mensen een veilig huis.  
Jeroesjalajiem, stad van vrede,  
breng ons weer thuis.

Er is een huis om in te wonen  
voorbij het dodendal,  
er is een vader met zijn zonen,  
zij roepen overal.



Jeroesjalajiem, stad van God,  
wees voor de mensen een veilig huis.  
Jeroesjalajiem, stad van vrede,  
breng ons weer thuis.

Er is een tafel om te eten  
voorbij het niemandsland.

Er is een volk dat wordt vergeten,  
dat volk roept overal.

Jeroesjalajiem, stad van God,  
wees voor de mensen een veilig huis.  
Jeroesjalajiem, stad van vrede,  
breng ons weer thuis.

Er is een wereld zonder grenzen,  
zo groot als het heelal.

Er is een hemel voor de mensen,  
dat hoor je overal.

Jeroesjalajiem, stad van God,  
wees voor de mensen een veilig huis.  
Jeroesjalajiem, stad van vrede,  
breng ons weer thuis.



# Dankgebed en voorbede

# Inzameling van de gaven





# De collectes zijn bestemd voor:

1<sup>e</sup> collecte: Kerk en Israëel

2<sup>e</sup> collecte: Kerk en Eredienst





# GIVT

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven





Zang

Lied 713: 1, 3 en 4

Wij moeten Gode zingen

halleluja,

om alle goede dingen

halleluja,

al zijn wij vreemdelingen  
in schande en in scha,  
Gij zendt uw zegeningen  
halleluja.

Al leeft uw volk verschoven  
kyrieleison,  
in 't land van vuur en oven,  
in 't land van Babylon,

al is de hemel boven  
voor mensen doof en stom,  
nog moeten wij U loven  
met stem en fluit en trom.

De lier hing aan de wilgen,  
misericordia,  
God zal ons niet verdelgen,  
aan God zij gloria.

Zijn woord zal ons genezen,  
halleluja,  
zoals het was voor dezen  
in Galilea.



Zegen





# GIVT

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven

