

Zondag 8 november

Westerplusdienst



Westerkerk

PROTESTANTSE GEMEENTE KAMPEN

(dienst met beperkt publiek i.v.m. coronavirus)



Welkom

Mededelingen door de
ouderling van dienst



Stil gebed

Votum en groet



Zingen

Psalm 91: 1 en 3

Heil hem wien God een plaats bereidt
in zijn verheven woning;
hij overnacht in veiligheid
bij een almachtig koning.

Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild,
mijn toevlucht en mijn veste,
op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt
voor mij altijd het beste.

Wees niet bevreesd, al wil de nacht
zich tegen u verheffen;
al stelt de dag zijn overmacht,
zijn pijl zal u niet treffen.

't Verderf dat in de duisternis
zoekt naar uw legerstede,
de vloek die van de middag is,-
God bant ze van uw leden.



Catechismus

zondag 52



Zingen

Opwekking 7
(Heer God U loven wij)

Heer, God, U loven wij.
Heer, U belijden wij.
Vader in eeuwigheid,
zingt 't gans heelal uw naam.

Aarde en hemel, Heer,
zingen uwe naam ter eer,
heel uw schepping door,
eeuwig met 't engelenkoor:

Heilig, heilig, heilig is onze God,
de Heer Ze-ebaoth.

Hemel en aarde
zijn van uw grootheid vol.

Hemel en aarde
zijn van uw grootheid vol.

Halleluja. (4x)

Amen.



Gebed om een goede dienst



Zingen

Lied 791: 1, 2, 3 en 4

Liefde, eenmaal uitgesproken,
als Uw Woord van het begin.
Liefde wil ons overkomen,
als geheim en zegening.

Liefde die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.

Liefde luidt de Naam der namen,
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven,
daarop hebt Gij ons gebouwd.



Schriftlezing

Hebreeën 2: 14 - 18

4: 14 - 16

¹⁴Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden als zij om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel, ¹⁵en zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood.

¹⁶Het moge duidelijk zijn: hij is niet begaan met het lot van engelen, hij is begaan met het lot van de nakomelingen van Abraham.

¹⁷Daarom moest hij in alles gelijk worden aan zijn broeders en zusters; alleen dan zou hij in aangelegenheden tussen God en zijn volk een

barmhartige en betrouwbare
hogepriester zijn, die verzoening
bewerkt voor hun zonden.¹⁸ Juist
omdat hij zelf op de proef werd
gesteld en het lijden volbracht heeft,
kan hij ieder die beproefd wordt
bijstaan.

¹⁴Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. ¹⁵Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij,

net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. ¹⁶Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.



Zingen

Lied 800: 1 en 4

Wat zou ik zonder U geweest zijn,
hoe zou ik zonder U bestaan?
Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn
en eenzaam door de wereld gaan.

Mijn liefde tastte in den blinde.
Een afgrond lag in het verschiet.
En waar zou ik een trooster vinden
die werk'lijk wist van mijn verdriet?

Godlof, een Heiland, een bevrijder,
vol liefde' en macht heeft ons gered.
De Mensenzoon werd onze leider
en heeft ons hart in vlam gezet.

Toen ging voor ons de hemel open,
oorsprong en doel, zo ongedacht.
Geloven konden wij en hopen.
Wij wisten ons van Gods geslacht



Verkondiging

‘Gebed om hulp’



Zingen

JdH 657: 1, 2 en 3

Ik wil zingen van mijn Heiland,
van zijn liefde, wondergroot,
die Zichzelve gaf aan 't kruishout
en mij redde van de dood.

Zing, o zing van mijn Verlosser,
met zijn bloed kocht Hij ook mij.
Aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.

'k Wil het wonder gaan verhalen,
hoe Hij op Zich nam mijn straf.
Hoe in liefde en genade,
Hij 't rantsoen gewillig gaf.

Zing, o zing van mijn Verlosser,
met zijn bloed kocht Hij ook mij.
Aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.

Ik wil zingen van mijn Heiland,
hoe Hij smarten leed en pijn,
om mij 't leven weer te geven,
eeuwig eens bij Hem te zijn.

Zing, o zing van mijn Verlosser,
met zijn bloed kocht Hij ook mij.
Aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.



Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven





De collectes zijn bestemd voor:

1^e collecte: Algemeen Diaconaal Werk

2^e collecte: Kerk en Eredienst

GIVT



Zingen

Opwekking 407

(O Heer mijn God wanneer ik in
verwondering)

O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
de wereld zie die U hebt voortgebracht
Het sterrenlicht, het rollen van de donder
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een lam.

Sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij!

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

Zegen





GIVT

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven

