

Zondag 13 december

Doopdienst - derde adventszondag



Westerkerk

PROTESTANTSE GEMEENTE KAMPEN

(dienst met beperkt publiek i.v.m. coronavirus)



Welkom

Mededelingen door de
ouderling van dienst



Aanstekken van de derde adventskaars

(Video)



BECAUSE WE'RE
RAISED
IN DENIM



Stil gebed

Votum en groet



Lysbert zingt

Doop (Sela)

In het water van de doop,
zien wij hoe God zelf belooft,
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.

Water dat getuigt en spreekt,
van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.

Eén met Christus in zijn dood,
gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.

Eén met Christus, ingelijfd,
staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed veranderd is.

Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus' weg te gaan.

Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

In zijn lichaam ingelijfd:
Christus' kerk die wereldwijd,
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.

Mensen overal vandaan,
die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.

Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus' weg te gaan.

Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

Reinig ons, en vernieuw ons leven Heer.
Reinig ons, en vernieuw ons leven Heer.

Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.

Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.

Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus' weg te gaan.

Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.

Prijs de Vader, prijs de Zoon en Heil'ge Geest!
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!

Wat een liefde, wat een hoop!

U verzegelt door de doop

dat ons leven bij U veilig is.

Dat ons leven bij U veilig is.



Onderwijzing: Wat betekent de doop?



Dooopgebed



Lysbert zingt

Welkom, welkom in ons midden

Noud, wees welkom in ons midden,
welkom, nieuwgeboren kind,
hier mag jij met ons aanbidden
God die mensen zoekt en vindt.

Welkom, David, in ons midden,
welkom, nieuwgeboren kind,
hier mag jij de Naam aanbidden
die met jouw naam zich verbindt.

Welkom, Hugo, in ons midden,
welkom, nieuwgeboren kind,
hier mag jij de Heer aanbidden
die voltooit wat jij begint.



Geloofsbelijdenis



De doopouders leggen de
doopgelofte af, de kinderen
worden gedoopt en de doopkaars
wordt aangestoken



Lysbert zingt:

Lied 363

Dat 's Heeren zegen op u daal'

Dat 's Heren zegen op u daal',
zijn gunst uit Sion u bestraal',
Hij schiep 't heelal zijn naam ter eer
looft, looft dan aller heren Heer!



Gebed om de opening van het Woord

Kindermoment





Schriftlezing

Matteüs 1: 18-25

¹⁸ De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest.

¹⁹ Haar man Jozef, die een rechtschape mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht

erover haar in het geheim te verstoten. ²⁰Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: 'Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest.

²¹Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’ ²²Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: ²³‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel

geven,' wat in onze taal betekent 'God met ons'. ²⁴Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen: hij nam haar bij zich als zijn vrouw, ²⁵maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus.



Zingen

Projectlied

*melodie: Opwekking 240,
Hosanna, hosanna de Koning komt*

Een engel houdt Jozef een spiegel voor:
'kijk maar anders, want dan begrijp je 't wel,
Maria is jou echt niet ontrouw hoor,
Gods Zoon zal haar kind zijn, Immanuël'.

refrein:

Gods eng'len vertellen blij:

'Hij ziet toekomst, ook in jou'.

Die boodschap, dat weten wij,

weerspiegelt Gods grote trouw.



Verkondiging

Matteüs 1: 18-25



Lysbert zingt

Lied 125: 1 en 3

O kom, o kom, Immanuël,
verlos uw volk, uw Israël,
herstel het van ellende weer,
zodat het looft uw naam, o Heer!

Weest blij, weest blij, o Israël!

Hij is nabij, Immanuël!

O kom, o kom, Gij Oriënt,
en maak uw licht alom bekend;
verjaag de nacht van nood en dood,
wij groeten reeds uw morgenrood.

Wees blij, weest blij, o Israël!

Hij is nabij, Immanuël!



Dankgebed en voorbeden

Stil gebed

‘Onze Vader’

Inzameling van de gaven





De collectes zijn bestemd voor:

1^e collecte: Maatschappelijk Diaconaal
Werk

2^e collecte: Kerk en Eredienst

GIVT



GIVT

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven





Lysbert zingt

Opwekking 746

‘De God van de vrede geeft jou zijn zegen’

De God van de vrede

Geeft jou Zijn zegen

Op alle wegen

Die je zult gaan

Wanneer het meevalt

Of soms ook tegen

Bij zon en bij regen

Zal Hij naast je staan

Hij is als een schaduw

Die met je meegaat

Jou nooit alleen laat

Want Hij is trouw

Ontvang nu de vrede

En de genade

Van God, onze Vader

Zo zegent Hij jou

Zegen





Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven

