

Zondag 14 juni



Westerkerk

PROTESTANTSE GEMEENTE KAMPEN

(dienst zonder publiek i.v.m. coronavirus)



Welkom

Mededelingen door de
ouderling van dienst



Bemoediging en groet Klein Gloria

Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.



Inleiding op de dienst & Kindermoment



Gebed om de opening van het Woord



Schriftlezing

Exodus 25: 10– 22

Exodus 26: 31– 37



Schriftlezing

Exodus 25: 10– 22

¹⁰Laat van acaciahout een ark maken, een kist van twee-en-een-halve el lang, anderhalve el breed en anderhalve el hoog.¹¹Overtrek die met zuiver goud, zowel vanbinnen als vanbuiten; aan de bovenkant moet je rondom een gouden sierlijst aanbrengen.

¹²Giet vier gouden ringen en bevestig ze aan de vier poten: twee ringen aan elke kant van de ark.¹³Maak draagbomen van acaciahout, verguld ze¹⁴en steek ze door de ringen aan weerszijden; zo kan de ark gedragen worden.

¹⁵De draagbomen moeten in de ringen blijven, ze mogen er niet uit gehaald worden.¹⁶In de ark moet je de verbondstekst leggen die ik je zal geven.¹⁷Je moet ook een verzoeningsplaat maken van zuiver goud, twee-en-een-halve el lang en anderhalve el breed.

18-19 Maak aan de beide uiteinden daarvan een cherub, eveneens van goud, één aan het ene uiteinde en één aan het andere uiteinde. Het moet drijfwerk zijn, de twee cherubs moeten één geheel met de plaat vormen.

²⁰Ze moeten tegenover elkaar staan, met het gezicht naar de verzoeningsplaat gekeerd, en hun vleugels moeten gespreid zijn zodat ze zich daar beschermend over uitstrekken.²¹ Leg de verzoeningsplaat op de ark; leg de verbondstekst die ik je zal geven in de ark.

²²Daar zal ik je ontmoeten, en vanaf die plaats, boven de verzoeningsplaat, tussen de twee cherubs op de ark met de verbondstekst, zal ik met je spreken en je alles zeggen wat ik van de Israëlieten verlang.



Schriftlezing

Exodus 26: 31–37

³¹Maak een voorhangsel van blauwpurperen, roodpurperen en karmozijnrode wol en getwijnd linnen garen.

Het moet vakkundig geweven worden, met een patroon van cherubs.

³²Maak het met vergulde krammen vast aan vier palen van acaciahout, die overtrokken zijn met goud en op vier zilveren voetstukken rusten.

³³Bevestig het voorhangsel zo dat het onder de vijftig gouden haken komt, en zet de ark met de verbondstekst erachter.

Het voorhangsel vormt de scheiding tussen het heilige en het allerheiligste.

³⁴Op de ark met de verbondstekst in het allerheiligste moet je de verzoeningsplaat leggen.³⁵Zet de tafel en de lampenstandaard voor het voorhangsel in de tabernakel,

³⁵Zet de tafel en de lampenstandaard voor het voorhangsel in de tabernakel, tegenover elkaar: de lampenstandaard aan de zuidkant, de tafel aan de noordkant.

³⁶Maak ter afscherming van de ingang van de tent een vakkundig geborduurd gordijn van blauwpurperen, roodpurperen en karmozijnrode wol en getwijnd linnen garen.

³⁷Maak voor dit gordijn vijf palen van acaciahout, verguld ze, voorzie ze van vergulde krammen en giet er vijf bronzen voetstukken voor.



Zingen

Psalm 84a

Wat hou ik van uw huis,
Heer van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de Heer.

Diep in mijn lijf is zo'n heimwee,
zo'n blijvende schreeuw om de levende God.

Een vogel is er thuis,
Heer van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
bij U onder de pannen, God.

Wonen bij U is een zegen,
zo'n blijvende kans om te zingen voor U.

Gelukkig wie naar U
vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval,

gaan zij van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt in zijn heilige stad.

Ach hoor en kijk naar mij,
Heer van de hemelse legers.
Ja liever één dag dicht bij U.
dan duizend dagen zonder U.

Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn in een duistere tent.

De Heer beveiligt ons,
eer en geluk zal Hij geven,
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.

Heer van de hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.
Wat hou ik van uw huis.



Verkondiging

“Daar zal Ik je ontmoeten, en vanaf die plaats, boven de verzoeningsplaat, tussen de twee cherubs op de ark met de verbondstekst, zal Ik met je spreken en je alles zeggen wat Ik van de Israëlieten verlang.” (Exodus 25:22)



Zingen

Opwekking 687

Heer wijs mij Uw weg

Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.

Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.

Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.

Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.

Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.

Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

Toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.



Dankgebed en voorbeden

‘Onze Vader’

Collecte





Collecte Drive-Through

Aangezien er al lange tijd geen kerkdiensten worden gehouden hebben gemeenteleden collectebonnen en geld gespaard.

We willen u de gelegenheid geven om de bonnen/geld in te leveren op zaterdag **27 juni van 12:00-13:30 uur.**



Om dit mogelijk te maken organiseren wij een heuse Collecte Drive-Through bij de hoofdingang van Westerkerk, aan de kant van de Wilhelminalaan.

U kunt met de auto, fiets of lopend langskomen om uw gespaarde collectebonnen/geld te deponeren in de 4 bussen (Diaconie, Kerk & Eredienst, Wijkkas en Zending) die klaar staan langs de weg.

Hopelijk tot zaterdag 27 juni



GIVT

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven





Zingen

Lied 906: 1 en 8

God is tegenwoordig, God is in ons midden,
laat ons diep in 't stof aanbidden.

God is in ons midden, laat nu alles zwijgen
alles in ons voor Hem neigen.

Wie de stem / heft tot Hem
sla de ogen neder, geve 't hart Hem weder.

Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven,
U ten heiligdom gegeven.

Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen,
dat Ge in mij uw beeld kunt lezen.

Waar ik ga zit of sta,
laat mij U aanschouwen,
met een stil vertrouwen.

Zegen





GIVT

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven

