

Zondag 18 oktober
Belijdenisdienst



Westerkerk
PROTESTANTSE GEMEENTE KAMPEN

(dienst met beperkt publiek i.v.m. coronavirus)



Welkom

Mededelingen door de
ouderling van dienst



Stil gebed

Votum en groet

Klein Gloria

Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.



Getuigenis door Gertjan



Onderwijzing

Wat is belijdenis doen?



Geloofsbelijdenis



Belijdenis van het geloof door de lidmaten

Verwelkoming





Zingen

Lied 363

Dat 's Heren zegen op u daal',
zijn gunst uit Sion u bestraal',
Hij schiep 't heelal, zijn naam ter eer
looft, looft dan aller heren Heer!



Persoonlijk woord
van de voorganger

Gebed





Schriftlezing

Jesaja 25: 6 - 9

⁶Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan: uitgelezen gerechten en belegen wijnen, een feestmaal rijk aan merg en vet, met pure, rijpe wijnen.

⁷Op deze berg vernietigt hij het waas dat alle volken het zicht beneemt, de sluier waarmee alle volken omhuld zijn.

⁸Voor altijd doet hij de dood teniet. God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht, de smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg – de HEER heeft gesproken.

⁹Op die dag zal men zeggen: ‘Hij is onze God! Hij was onze hoop: hij zou ons redden. Hij is de HEER, hij was onze hoop. Juich en wees blij: hij heeft ons gered!’



Zingen

Psalm 42: 2 en 3

Tranen heb ik onder 't klagen
tot mijn spijsdag en nacht
als mijn haters honend vragen:
'Waar is God die gij verwacht?'

Ik gedenk hoe ik vooraan
in de reien op mocht gaan,
om mijn dank Hem op te dragen
in zijn huis op hoogtijdagen.

Hart onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.

Eens verschijn ik voor de Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer.
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven
dikwijls aan de dood ontheven.



Verkondiging

Jesaja 25: 6 - 9



Zingen

Lied 289

Heer, het licht van uw liefde schittert,
schijnt in donkere diepten, schittert;

Jezus, licht voor de wereld, verlicht ons
door de waarheid die u geeft, bevrijd ons.
Schijn op mij, schijn op mij.

Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw Vaders glorie;
blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam,

stroom, overstroom alle naties met uw genade.
Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht.

Heer, ik kom in uw stralend schijnsel,
uit de schaduw in uw nabijheid;

door uw Zoon mag ik staan in uw luister,
toets mij, test mij, verteer al mijn duister.
Schijn op mij, schijn op mij.

Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw Vaders glorie;
blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam,

stroom, overstroom alle naties met uw genade.
Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht.

Heer, hoe meer wij uw helder licht zien
en de weerglans op ons gezicht zien,

zal ons leven voor anderen stralen,
het verhaal van uw liefde vertalen.
Schijn in mij, schijn door mij.

Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw Vaders glorie;
blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam,

stroom, overstroom alle naties met uw genade.
Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht.



Pastorale afkondigingen

Wij gedenken:

Lena van Nieuwkerk-Bruggeman

* 18 november 1927

† 9 oktober 2020



Dankgebed en voorbeden

Stil gebed

‘Onze Vader’ (gezamenlijk)

Inzameling van de gaven





De collectes zijn bestemd voor:

1^e collecte: Moldavië

2^e collecte: Kerk en Eredienst



GIVT

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven





Zingen

Opwekking 770

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgен aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

O Naam aller namen, aan U alle eer.

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'. (2x)

Zegen





Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven

