

Zondag 9 augustus



*Westerkerk*

PROTESTANTSE GEMEENTE KAMPEN

(dienst met beperkt publiek i.v.m. coronavirus)



# Welkom

Mededelingen door de  
ouderling van dienst



Stil gebed  
Votum en groet  
Klein Gloria

Ere zij de Vader en de Zoon  
en de heilige Geest,  
als in den beginne, nu en immer  
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.  
Amen.



# Zingen

Opwekking 194

U maakt ons één

U maakt ons één, )

U bracht ons tesamen, ) 2x

wij eren en aanbidden U. )

Wordt uw wil gedaan, )  
dan bindt het ons saam, ) 2x  
iedereen zal deel zijn van uw gezin. )

U maakt ons één, )

U bracht ons tesamen, ) 2x

wij eren en aanbidden U. )



Wordt uw wil gedaan, )  
dan bindt het ons saam, ) 2x  
iedereen zal deel zijn van uw gezin. )



# Een belijdenis over de kerk



Voor de kinderen



Gebed om een goede dienst



# Schriftlezing

## Handelingen 2: 1-8

<sup>1</sup>Toen de dag van het Pinksterfeest  
aanbrak waren ze allen bij  
elkaar. <sup>2</sup>Plotseling klonk er uit de  
hemel een geluid als van een hevige  
windvlaag, dat het huis waar ze zich  
bevonden geheel vulde. <sup>3</sup>Er  
verschenen aan hen een soort  
vlammen,

die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten,<sup>4</sup> en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

<sup>5</sup>In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. <sup>6</sup>Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken.



<sup>7</sup>Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: 'Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken?' <sup>8</sup>Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen?



# Schriftlezing

1 Korintiërs 12: 12-27

<sup>12</sup>Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. <sup>13</sup>Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt,

of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. <sup>14</sup>Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele. <sup>15</sup>Als de voet zou zeggen: 'Ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam,' hoort hij er dan werkelijk niet bij? <sup>16</sup>En als het oor zou zeggen:

‘Ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort het er dan werkelijk niet bij? <sup>17</sup>Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken?

<sup>18</sup>God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde. <sup>19</sup>Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn? <sup>20</sup>Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen.

<sup>21</sup>Het oog kan niet tegen de hand zeggen: 'Ik heb je niet nodig,' en het hoofd kan dat evenmin tegen de voeten zeggen. <sup>22</sup>Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken zijn het meest noodzakelijk. <sup>23</sup>De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever

bedekken, behandelen we  
zorgvuldiger en met meer  
respect <sup>24</sup> dan die waarvoor we ons  
niet schamen. Die hebben dat niet  
nodig. God heeft ons lichaam zo  
samengesteld dat de delen die het  
nodig hebben ook zorgvuldiger  
behandeld worden,



<sup>25</sup>zodat het lichaam niet zijn  
samenhang verliest, maar alle delen  
elkaar met dezelfde zorg  
omringen. <sup>26</sup>Wanneer één  
lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle  
andere mee; wanneer één  
lichaamsdeel met respect behandeld  
wordt,

delen alle andere in die  
vreugde. <sup>27</sup>Welnu, u bent het lichaam  
van Christus en ieder van u maakt  
daar deel van uit.



# Zingen

Psalm 84: 1 en 3

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,  
het huis waar Gij uw naam en eer  
hebt laten wonen bij de mensen.  
Hoe brand ik van verlangen om

te komen in uw heiligdom.

Wat zou mijn hart nog liever wensen  
dan dat het juichend U ontmoet  
die leven zijt en leven doet.

Welzalg die uit uw kracht leeft,  
die naar uw tempel zich begeeft,  
zijn hart wijst hem de rechte wegen.  
Zij trekken op van overal

en, gaat het door het dorre dal,  
dan valt op hen een milde regen.  
Ja, in het hart van de woestijn  
ontspringt een heldere fontein.



# Verkondiging

Handelingen 2: 1-8

1 Korintiërs 12: 12-27





# Zingen

Opwekking 249

Samen werken

Heer wat een voorrecht om in liefde te gaan,  
schouder aan schouder in uw wijngaard te staan.  
Samen te dienen, te zien wie U bent,  
want uw woord maakt uw wegen bekend.

Samen op weg gaan,  
dat is ons gebed,  
als een volk, dat juist daarvoor  
door U apart is gezet.

Vol van uw liefde,  
genade en kracht,  
als een lamp,  
die nog schijnt in de nacht.

Samen te strijden in woord en in werk.  
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.  
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,  
als uw kerk, die waarachtig wil zijn.

Samen op weg gaan,  
dat is ons gebed,  
als een volk, dat juist daarvoor  
door U apart is gezet.

Vol van uw liefde,  
genade en kracht,  
als een lamp,  
die nog schijnt in de nacht.

Samen op weg gaan,  
dat is ons gebed,  
als een volk, dat juist daarvoor  
door U apart is gezet.



Vol van uw liefde,  
genade en kracht,  
als een lamp,  
die nog schijnt in de nacht.



# Dankgebed en voorbeden

# Inzameling van de gaven





# De collectes zijn bestemd voor:

1<sup>e</sup> collecte:

Maatschappelijk Diaconaal werk

2<sup>e</sup> collecte:

Kerk en Eredienst



# Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven





# Zingen

Lied 968: 1, 2 en 5

De ware kerk des Heren,  
in Hem alleen gegrond,  
geschapen Hem ter ere,  
de bruid van zijn verbond,

dankt aan zijn dood het leven.

Hij is haar bruidegom.

Want God, zo staat geschreven,

zag naar zijn dienstmaagd om.



Door God bijeen vergaderd,  
één volk dat Hem behoort,  
als kinderen van één Vader;  
één doop, één Geest, één woord.

Zo offert allerwege  
de kerk U lof en prijs.  
Eén naam is aller zegen,  
één brood is aller spijs.

Met God zijn wij verbonden,  
met Vader, Zoon en Geest,  
met alwie overwonnen,  
alwie zijn trouw geweest.

Bewijs ons uw genade,  
dan zingen wij bevrijd  
de glorie van uw daden,  
in tijd en eeuwigheid.

Zegen





# Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven

