

Zondag 21 juni



Westerkerk

PROTESTANTSE GEMEENTE KAMPEN

(dienst zonder publiek i.v.m. coronavirus)



Welkom

Mededelingen door de
ouderling van dienst



Bemoediging en groet
Klein Gloria

Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.



Inleiding op de dienst & Kindermoment



Zingen

Hemelhoog 621: “Van A tot Z”

A van Almachtig, B van Bevrijder

C is van Christus, Gezalfde van God

D is van Dienaar, E is van Eeuwig

F van Formeerder, Hij schiep het heelal

G van Gekruisigd, H is van Hoeksteen

I van Immanuël, God is met ons

J is van Jezus, K is van Koning

L van Zijn Liefde, die Hij aan mij toont

Van A tot Z

bent U de hoogste Heer

Alfa, Omega en zoveel meer

oneindig groot

is ook uw heerschappij

U bent het einde voor mij

M van Messias, N is van Ned'rig
O is van Opstanding, P van Profeet
Q van I.Q. onze God is de slimste
R is van Rots en, S is van Schild

Van A tot Z

bent U de hoogste Heer

Alfa, Omega en zoveel meer

oneindig groot

is ook uw heerschappij

U bent het einde voor mij

T is van Toevlucht, een veilige haven

U van Uniek, Verlosser is V

W is de Weg, X voor eXtra bijzonder

IJ voor IJzersterk, Z van Zoon van God

Van A tot Z

bent U de hoogste Heer

Alfa, Omega en zoveel meer

oneindig groot

is ook uw heerschappij

U bent het einde voor mij



Gebed om de opening van het Woord



Schriftlezing

Exodus 32:8

⁸Nu al zijn ze afgeweken van de weg die ik hun gewezen heb. Ze hebben een stierenbeeld gemaakt, hebben daarvoor neergeknield, er offers aan gebracht en gezegd: “Israël, dit is je god, die je uit Egypte heeft geleid!”



Zingen

Psalm 106: 8, 9 en 10

Zij hebben niet op God vertrouwd.
Zij maakten zich een kalf van goud,
een afgodsbeeld dat zij aanbaden.

Zij hebben voor een grazend beest
hun eer geruild, en God verraden
die steeds hun helper was geweest.

Hun helper, die vergaten zij,
die in Egypte hun nabij
geweest was in het huis der slaven,

hen door de Schelfzee had geleid.
Zij offerden een dier hun gaven,
alsof een kalf hen had bevrijd.

Toen sprak de Heer, in toorn ontbrand:
Ik roei hen uit met eigen hand.
Ontsteld trad Mozes tussen beide.

Hij smeekte: spaar dit zondig volk
en blijf genadig ons geleiden,
ga, Heer, ons voor in vuur en wolk.



Verkondiging

“Nu al zijn ze afgeweken van de weg die Ik
hun gewezen heb”

(Exodus 32:8)



Zingen

Liedboek lied 723

Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.

Als 's Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.

Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van 's Vaders grote daden.

Zo leven wij om Christus' wil
te allen tijd gerust en stil
alleen van zijn genade.

O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
wat mensen ook verzinnen.

En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.

Gij hebt de vaders bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar 't land van melk en honing.

Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.



Dankgebed en voorbeden

‘Onze Vader’

Collecte





Collecte Drive-Through

Aangezien er al lange tijd geen kerkdiensten worden gehouden hebben gemeenteleden collectebonnen en geld gespaard.

We willen u de gelegenheid geven om de bonnen/geld in te leveren op zaterdag **27 juni van 12:00-13:30 uur.**



Om dit mogelijk te maken organiseren wij een heuse Collecte Drive-Through bij de hoofdingang van Westerkerk, aan de kant van de Wilhelminalaan.

U kunt met de auto, fiets of lopend langskomen om uw gespaarde collectebonnen/geld te deponeren in de 4 bussen (Diaconie, Kerk & Eredienst, Wijkkas en Zending) die klaar staan langs de weg.

Hopelijk tot zaterdag 27 juni



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven





Zingen

Een toekomst vol van hoop
(Sela)

In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
Al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

Zegen





GIVT

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven

