

Zondag 22 november

Eeuwigheidszondag



Westerkerk

PROTESTANTSE GEMEENTE KAMPEN

(dienst met beperkt publiek i.v.m. coronavirus)



Welkom

Mededelingen door de
ouderling van dienst



Stil gebed

Votum en groet

Klein Gloria

Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.



Zingen

Psalm 121: 1 en 4

Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?

Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.

Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.



Als een belijdenis lezen we
Romeinen 14: 7 – 12

⁷Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand van ons sterft voor zichzelf. ⁸Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer.

⁹Want Christus is gestorven en weer tot leven gekomen om te heersen over de doden en de levenden. ¹⁰Wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster? Wie bent u dat u neerziet op uw broeder of zuster? Wij zullen allen voor Gods rechterstoel komen te staan,

¹¹want er staat geschreven: 'Zo waar ik leef – zegt de Heer –, voor mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God loven.' ¹²Ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden.

Kindermoment





Gebed om een goede dienst



Schriftlezing

Jesaja 65: 17 - 25

¹⁷Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er vroeger was raakt in vergetelheid, het komt niemand ooit nog voor de geest.

¹⁸Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde.

¹⁹Dan zal ik over Jeruzalem jubelen en mij verblijden over mijn volk. Geen geweene of geweeklaag wordt daar nog gehoord.

²⁰Geen zuigeling zal daar meer zijn die slechts enkele dagen leeft, geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit; want een kind zal pas sterven als honderdjarige, en wie geen honderd wordt, geldt als vervloekt.

²¹Zij zullen huizen bouwen en er zelf in wonen, wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten; ²²in wat zij bouwen zal geen ander wonen, van wat zij planten zal geen ander eten. Want de jaren van mijn volk zullen zijn als de jaren van een boom; mijn uitverkorenen zullen zelf genieten van het werk van hun handen.

²³Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten en geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot. Zij zullen, met heel hun nageslacht, een volk zijn dat door de HEER is gezegend.

²⁴Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen, ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken.

²⁵Wolf en lam zullen samen weiden, een leeuw en een rund eten beide stro en een slang zal zich voeden met stof. Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg – zegt de HEER.



Zingen

Opwekking 11

Jezus sprak hier op aard

Jezus sprak hier op aard':
Mensen kom tot Mij,
dat is Mij alles waard,
Ik maak waarlijk vrij.

Er is een Heer, er is een Heer,
er is een Heer, er is een Heer.
Alleen Hij wacht,
totdat Hij ook voor jou zorgen mag.

Stel niet uit. Zeg tot Hem:
wees nu ook mijn Heer.
Luister steeds naar zijn stem,
Hij geeft leven weer.

Er is een Heer, er is een Heer,
er is een Heer, er is een Heer.
Alleen Hij wacht,
totdat Hij ook voor jou zorgen mag.

Spoedig komt Christus weer.
Heel de schepping buigt
vol ontzag zich terneer.
Hij is aller Heer.



Verkondiging

‘In dienst van God’

Jesaja 49:8



Zingen

Opwekking 71

Jezus leeft in eeuwigheid

Jezus leeft in eeuwigheid,
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:

Jezus leeft in eeuwigheid,
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
Heffen wij dit loflied aan:

Jezus komt in heerlijkheid,
zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.



We lezen de namen van de
gemeenteleden die gestorven zijn
tussen
16 november 2019
en
22 november 2020

Grada Johanna Ottes
overleden op 16 november 2019
74 jaar

Jennigje van de Kerke – van Dijk
overleden op 30 november
89 jaar

Dieuwke Veenstra – Post
overleden op 21 december
83 jaar

Reina Gunnink – Wildeboer
overleden op 26 december 2019
78 jaar

Baukje Vaatstra – Venema
overleden op 27 januari
87 jaar

Anna van den Berg – Kastan
overleden op 29 januari 2020
93 jaar

Arentje Winkeler – de Leeuw
overleden op 30 januari
99 jaar

Renny Dokter – Scholten
overleden op 17 februari 2020
86 jaar

Theunis Palma
overleden op 25 februari
72 jaar

Geert Lourens van Stal
overleden op 13 april 2020
83 jaar

Hermina de Lange – van Dijk
overleden op 14 april
91 jaar

Janna Sijgje de Jager
overleden op 15 april
86 jaar

Jacob Glastra
overleden op 19 april
94 jaar

Lambertus Albers
overleden op 9 mei
95 jaar

Klaasje Jansje Mulder – Prins
overleden op 14 mei 2020
92 jaar

Ali Hendriks – Strijker
overleden op 21 mei 2020
87 jaar

Antje Alberts – Koekkoek
overleden op 2 juni
82 jaar

Hendrik Jacob van Putten
overleden op 9 augustus 2020
90 jaar

Fennigje Steenbeek – Oostendorp
overleden op 18 september 2020
86 jaar

Wilhelmina van Werven – Vinke
overleden op 30 september
81 jaar

Lena van Nieuwkerk – Bruggeman
overleden op vrijdag 9 oktober
92 jaar

Femke van der Horst - van den Berg
overleden op 2 november
43 jaar



Zingen

Psalm 90a: 1 en 6

O God, die droeg ons voorgeslacht
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis!

O God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis!



Pastorale afkondigingen

Geboren:

Diana Norah van der Kamp

12 november 2020



Dankgebed en voorbeden

Stil gebed

‘Onze Vader’ (gezamenlijk)

Inzameling van de gaven





De collectes zijn bestemd voor:

1^e collecte: Algemeen diaconaal werk

2^e collecte: Kerk en Eredienst



GIVT

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven





Zingen

ELB 413: 1 en 4

Lichtstad met uw paarlen poorten

Lichtstad met uw paarlen poorten,
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde,
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdestem.

Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.

Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarden poorten
In het nieuw Jeruzalem.

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdestem.

Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.

Zegen





GIVT

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven

