

Zondag 25 oktober

Doopdienst



Westerkerk

PROTESTANTSE GEMEENTE KAMPEN

(dienst met beperkt publiek i.v.m. coronavirus)



Welkom

Mededelingen door de
ouderling van dienst



Stil gebed

Votum en groet

Klein Gloria

Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.



Onderwijzing

Wat betekent de doop?



Doopgebed



De kinderen worden
binnengebracht

Ellen zingt lied 347: 1 en 2

Here Jezus, wij zijn nu
in het heiligdom verschenen,
met ons kind gaan wij tot U
wil uw zegen ons verlenen

waar de roepstem wordt vernomen:
laat de kind'ren tot Mij komen.

Herder, neem uw schaapje aan.
Hoofd, maak het één van uw leden.
Wees zijn weg, wijs het zijn baan.
Vredevorst, wees Gij zijn vrede.

Wijnstok, laat dit rankje bloeien,
dat er eens veel vruchten groeien.



Geloofsbelijdenis



De doopouders leggen de
doopgelofte af en
de kinderen worden gedoopt



De ouders steken
de doopkaarsen aan



Ellen zingt:

De Here zegent jou

(Opwekking voor kids 185)

De Here zegent jou, en Hij beschermt jou,
Hij schijnt zijn licht over jouw leven
Hij zal genadig zijn, en heel dicht bij je zijn,
Hij zal zijn vrede aan je geven.



Karlijn Penninkhof zingt:
Meer dan een wonder
(Kinga Bán)

Nooit gedacht dat je zo mooi zou zijn

Nooit gedacht, zo perfect en klein

Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk

Je bent meer dan een wonder

Door Hem bedacht. Door Hem gemaakt

Door Hem geliefd en aangeraakt

Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk

Je bent meer dan een wonder

Dicht tegen me aan: je voelt zo warm en zacht
Vol verwachting hebben wij op jou gewacht
En nu jij er bent...

Je kijkt me aan, ik zie een hemelkind,
Ik kijk jou aan, de hemel geeft ons licht
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk

Je eerste woord zal alles zijn:

papa, mama, blijf bij mij

Je hebt een plek, je hoort erbij

Hier zul je veilig zijn

Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk
Je bent meer... dan een wonder!



Gebed om de opening van het Woord



Schriftlezing

Jesaja 32: 1-8

¹Een koning die rechtvaardig regeert
en leiders die leiden volgens het recht
²zijn als een beschutting tegen de
wind, als een schuilplaats voor een
wolkbreuk, als waterstromen in een
dorre streek, als de koele schaduw van
een rots in een dorstig, uitgedroogd
land.

³Ogen zullen niet langer blind zijn,
oren luisteren weer aandachtig;

⁴de onbezonnen geest verwerft kennis
en inzicht, de tong van stotteraars
spreekt vloeiend en vlot. ⁵Dan wordt
een dwaas niet meer edel genoemd,
een bedrieger niet langer aanzienlijk.

⁶Want een dwaas spreekt dwaas
en zijn hart brengt slechtheid voort:
hij handelt goddeloos en hij lastert de
HEER; wie honger lijdt laat hij
onverzadigd, de dorstige geeft hij niets
te drinken.

⁷Een bedrieger kiest valse middelen, hij beraamt snode plannen en tracht, door leugens rond te strooien, de verdrukte in het verderf te storten, en de zwakke wanneer die zijn recht bepleit. ⁸Maar een edel mens zint op edele daden, hij zet zich in voor al wat edel is.



Ellen zingt:
Lied 1005: 1 en 2

Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.

Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen,
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.

Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.



Verkondiging

“In welke wereld groeien
onze kinderen op?”

Jesaja 32:1-8



Ellen zingt:
Lied 939

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht,
leidt mij Uw hand, U blijft nabij.

Uw vrede diep, Uw liefde groot,
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.

U werd een mens, U daalde neer,
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer,
die ons van elke vloek bevrijdt.

U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis,
want door Uw bloed, Uw levenskracht,
komen wij vrij voor God te staan.

Van eerste kreet tot laatste zucht,
leef ik in U, en U in mij.

Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.

Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan, ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.



Pastorale afkondigingen

Geboren:

Hugo Beens

15 oktober



Dankgebed en voorbeden

Stil gebed

‘Onze Vader’ (gezamenlijk)

Inzameling van de gaven





De collectes zijn bestemd voor:

1^e collecte: Diaconaal wijkwerk

2^e collecte: Kerk en Eredienst

3^e collecte: Wijkkas



GIVT

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven





Ellen zingt:

Lied 868: 2

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

Zegen





GIVT

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven

