

Zondag 5 juli



*Westerkerk*

PROTESTANTSE GEMEENTE KAMPEN

(dienst zonder publiek i.v.m. coronavirus)



Welkom

Mededelingen door de  
ouderling van dienst



Stil gebed

Bemoediging en groet

Klein Gloria

Ere zij de Vader en de Zoon  
en de heilige Geest,  
als in den beginne, nu en immer  
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.  
Amen.



# Zingen

Psalm 24: 1 en 2

De aarde en haar volheid zijn  
des Heren koninklijk domein,  
de wereld en die daarin wonen.

Het land rijst uit de oceaan,  
rivieren breken zich ruim baan  
om Gods volmaakte macht te tonen.

Wie is de mens die op zal gaan  
en voor Gods heilig aanschijn staan?  
Wie mag de tempel binnentreden?



Wie niet op loze wijsheid bouwt,  
zijn hart en handen zuiver houdt  
van kwade trouw en valse eden.

# De wet van God



Voor de kinderen





Gebed om een goede dienst



# Schriftlezing

Genesis 8: 6 – 14

<sup>6</sup>Na verloop van veertig dagen deed Noach het venster dat hij in de ark had aangebracht open <sup>7</sup>en liet een raaf los. Deze bleef heen en weer vliegen totdat de aarde droog was. <sup>8</sup>Vervolgens liet hij een duif los om te zien of het water verder gedaald was.

<sup>9</sup>Maar de duif kon nergens een plekje vinden waar ze kon neerstrijken om te rusten en kwam bij hem terug in de ark, want overal op de aarde was nog water. Hij stak zijn hand uit, pakte haar en nam haar weer bij zich in de ark. <sup>10</sup>Hij wachtte nog zeven dagen en liet de duif toen opnieuw los.

<sup>11</sup>Tegen de avond kwam ze bij hem terug – met een jong olijfblad in haar snavel. Toen wist Noach dat het water op de aarde verder gedaald was. <sup>12</sup>Weer wachtte hij zeven dagen en daarna liet hij de duif nogmaals los. Ze kwam niet meer bij hem terug.



<sup>13</sup>In het zeshonderdeerste jaar van Noachs leven, op de eerste dag van de eerste maand, was het water van de aarde verdwenen. Noach maakte het dak van de ark open en keek rond – de aarde was drooggevallen. <sup>14</sup>Op de zeventwintigste dag van de tweede maand was de aarde droog.



# Schriftlezing

Johannes 1: 29 – 34

<sup>29</sup>De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. <sup>30</sup>Hij is het over wie ik zei: “Na mij komt iemand die meer is dan ik, want hij was er vóór mij.” <sup>31</sup>Ook ik wist niet wie hij was,

maar ik kwam met water dopen opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden.’ <sup>32</sup>En Johannes getuigde: ‘Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen, en hij bleef op hem rusten. <sup>33</sup>Nog wist ik niet wie hij was, maar hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij:

“Wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de heilige Geest.” <sup>34</sup>En dat heb ik gezien, en ik getuig dat hij de Zoon van God is.’



# Zingen

Lied 680: 1, 2 en 4

Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods,  
daal neder waar Gij wordt verwacht.  
Verschijn, lichtengel, in de nacht  
van onze geest, verward en trots.

Waar Gij niet zijt, is het bestaan,  
is alle denken, alle doen  
zo leeg en woest, zo dood, als toen  
Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan.



Hoor, heilige Geest, wij roepen U!  
Kom, wees aanwezig in het woord;  
wek onze geest, opdat hij hoort,  
wek ons tot leven, hier en nu.



# Verkondiging

Genesis 8: 6 – 14

Johannes 1: 29 – 34



# Zingen

## Opwekking 27

Leid mij Heer o machtig Heiland

Leid mij, Heer, o machtig Heiland,  
door dit leven aan Uw hand.  
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,  
wees mijn gids in 't barre land.

Gij, mijn sterkte, Gij, mijn Leider,  
vul mij met Uw Geest steeds meer.  
Vul mij met Uw Geest steeds meer.

Laat mij zijn een Godsgetuige,  
sprekend van U meer en meer.  
Leid mij steeds door Uwe liefde,  
groeierend naar Uw beeld, o Heer.

Brood des levens. Brood des hemels.

Voed mij dat ik groei naar U.

Voed mij dat ik groei naar U.

Laat door mij Uw levend water  
vloeien als een klare stroom.  
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later  
dat Uw Geest over allen koom'.



Mchtig Heiland, mijn Verlosser,  
kom, Heer Jezus, in Uw kracht.  
kom, Heer Jezus, in Uw kracht.

Gij, mijn sterkte, Gij, mijn Leider,  
vul mij met Uw Geest steeds meer.  
Vul mij met Uw Geest steeds meer.

Brood des levens. Brood des hemels.

Voed mij dat ik groei naar U.

Voed mij dat ik groei naar U.

Mchtig Heiland, mijn Verlosser,  
kom, Heer Jezus, in Uw kracht.  
kom, Heer Jezus, in Uw kracht.



# Dankgebed en voorbeden

‘Onze Vader’

Collecte





# GIVT

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven





# Zingen

## Opwekking 334

Heer uw licht en uw liefde schijnen



Heer, uw licht en uw liefde schijnen,  
waar U bent zal de nacht verdwijnen.  
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.

Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.  
Schijn in mij, schijn door mij.

Kom, Jezus kom,  
vul dit land met uw heerlijkheid.  
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier,  
laat uw heil heel de aard' vervullen.  
Spreek, Heer, uw woord:  
dat het licht overwint.

Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.  
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.  
Door het bloed mag ik U toebehoren.

Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.  
Schijn in mij, schijn door mij.

Kom, Jezus kom,  
vul dit land met uw heerlijkheid.  
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier,  
laat uw heil heel de aard' vervullen.  
Spreek, Heer, uw woord:  
dat het licht overwint.



Staan wij oog in oog met U Heer.  
Daalt uw stralende licht op ons neer.  
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.

U volmaakt wie volkomen zich geven.  
Schijn in mij, schijn door mij.

Kom, Jezus kom,  
vul dit land met uw heerlijkheid.  
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier,  
laat uw heil heel de aard' vervullen.  
Spreek, Heer, uw woord:  
dat het licht overwint.

Zegen





# GIVT

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven

