

Zondag 13 juni



Westerkerk

PROTESTANTSE GEMEENTE KAMPEN

(dienst met beperkt publiek i.v.m. coronavirus)



Welkom

Mededelingen door de
ouderling van dienst



Zingen

Psalm 121: 1 en 2

Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?

Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.

Mijn herder zal niet slapen.

Uw wank'le voeten zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet:
uw wachter sluimert niet!

Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen,
Israël wachter wezen.



Stil gebed

Votum en groet



Zingen

Lied 1005: 1 en 2

Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.

Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.

Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen,
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.

Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.

Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.



Geloofsbelijdenis



Zingen

LvdK 257

(Halleluja, Eeuwig dank en ere)

Halleluja, eeuwig dank en ere,
lof, aanbedding, wijsheid, kracht,
word' op aard' en in de hemel, Here,
voor uw liefd' U toegebracht!

Vader, sla ons steeds in liefde gade;
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade;
uw gemeenschap, Geest van God,
amen, zij ons eeuwig lot!

Gebed





Schriftlezing

1 Petrus 3: 13-18

¹³Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede?

¹⁴Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen;

¹⁵erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. ¹⁶Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect, houd uw geweten zuiver;

dan zullen de mensen die zich honend over uw goede, christelijke levenswandel uitlaten, zich schamen over hun laster. ¹⁷Het is beter te lijden, indien God dat wil, omdat men goeddoet dan omdat men kwaad doet.

¹⁸Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd hij gedood maar naar de geest tot leven gewekt.



Zingen

Hemelhoog 445

(Ik bouw op U, mijn Schild en mijn
Verlosser)

Ik bouw op U,
mijn Schild en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan,
sterk in uw kracht,
gerust in uw bescherming.

Ik bouw op U en ga in uwe naam.

Sterk in uw kracht,

gerust in uw bescherming.

Ik bouw op U en ga in uwe naam.

Gelovend ga ik,
eigen zwakheid voelend.
En telkens meer
moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij
een lied van overwinning.

Ik bouw op U en ga in uwe naam.

Toch rijst in mij

een lied van overwinning.

Ik bouw op U en ga in uwe naam.

Ik bouw op U,
mijn Schild en mijn Verlosser.
Gij voert de strijd,
de huld' is U gewijd.
In 't laatste uur
zal 'k zegevierend ingaan,

in rust met U die mij hebt voortgeleid.

In 't laatste uur

zal 'k zegevierend ingaan,

in rust met U die mij hebt voortgeleid.



Verkondiging

1 Petrus 3: 15

“Geloven als een paardenbloem”



Zingen

Lied Hemelhoog 399
(Samen in de naam van Jezus)

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.

Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.

En Zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.

't Werk van God is niet te keren
omdat Hij erover waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.

Vader, met geheven handen

breng ik U mijn dank en eer.

't Is uw Geest die mij doet zeggen:

Jezus Christus is de Heer!

Dankgebed



Collecte





De collectes zijn bestemd voor:

1^e collecte: Algemeen diaconaal werk

2^e collecte: Kerk en Eredienst

3^e collecte: Zendingscommissie

GIVT



GIVT

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven





Slotlied

Opwekking 674
(Zie de stroom van Jezus' liefde)

Zie de stroom van Jezus' liefde

Overstelpend als een vloed.

Toen de Mensenzoon ons vrijkocht

Met zijn eigen kostbaar bloed.

Wie kan zwijgen van zijn liefde

Of vergeten wat Hij deed?

Jezus' naam zij steeds geprezen,

Tot in alle eeuwigheid!

Aan het kruis werd Jezus' offer

Tot een bron die altijd blijft.

Door de sluizen van Gods goedheid

Stroomde zijn barmhartigheid.

Een rivier van diepe liefde
Daalde uit de hemel neer,
Bracht ons vrede met de Vader,
Schonk de wereld leven weer.

Het is uw volmaakte liefde,
Die mijn diepste angst verdrijft.
Vol vertrouwen mag ik komen,
Waar uw rechterstoel verrijst.

Want mijn rechter is mijn redder,
Mijn verlosser pleit voor mij.
Hij heeft zelf mijn straf gedragen;
Jezus, mijn gerechtigheid!

Wie kan zwijgen van zijn liefde,
Of vergeten wat Hij deed?
Jezus' naam zij steeds geprezen,
Tot in alle eeuwigheid!



Zegen

'Amen'



GIVT

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven

